



CARSTEN HJORTH PEDERSEN

Født 1955. Førstelektor i pædagogik. Siden 1999 daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut. Gift med Ellen. Far til tre voksne børn.

FORFATTER TIL FLERE BØGER, BL.A.:

Ord for at leve, Dansk Luthersk Forlag 1993
Menneske og kristen, Kristent Pædagogisk Forlag 1998

Pædagogik i kristent perspektiv, Credo 2002
Katekismus Updated, Lohse 2006
Påvirkning med respekt, Gyldendal 2007
Hvordan få det sagt? Lohse 2009
Tid til børn, Lohse, 2011 (3. udg.)

Ånds- og ytringsfrihed er rygraden i dansk demokrati og har været det, siden Grundtvig skrev sin fanfare „Frihed for Loke så vel som for Thor.“ Ordet skal have frit løb. Der skal være samvittighedsfrihed og gensidig frihed mellem præst og menighed. „Munden fri og hænderne bundet,“ dvs. frihed til at sige, hvad man vil, men ikke frihed til at gøre, hvad man vil. Derfor beskytter Grundloven både rockere og islamister, så længe de ikke i handling bryder loven. Friheden er besværlig. Den kendes på, at der også er frihed for dem, man ikke bryder sig om. Derfor er denne bog om ånds- og ytringsfrihed særdeles velkommen.

Bertel Haarder, Folketingets første næstformand

Carsten Hjorth Pedersen har begået en meget vigtig bog. Baptister har en historisk tradition for at praktisere og kæmpe for åndsfrihed, men denne praksis skal vi konstant genkende og fastholde – og her er projektet omkring åndsfrihed en gave.

Det er afgørende for vores samfunds positive udvikling at få øget fokus på åndsfrihed. Bogens grundlæggende skelnen mellem åndsfrihed og tålsomhed er en øjenåbner. To andre vigtige pointer: Åndsfrihed er at kæmpe for min modstanders ret til at arbejde for en holdning, som jeg er uenig i. Og enhver åndsfri kamp foregår med ord og ikke med vold!

Lone Møller-Hansen, Generalsekretær, Baptistkirken i Danmark

„Åndsfriheden er sårbar. Det betyder, at der altid må kæmpes for den. Den kan ikke indfanges. Den er afhængig af, at nogen praktiserer den, så den smitter. Ligesom tillid.“ Citatet fra bogen understreger, at dette er en vigtig bog om en vigtig sag. I de kristne friskoler oplever vi pres på friheden i disse år. Vi oplever mere tålsomhed end åndsfrihed. Regler og love erstatter den dyrebare tillid mellem mennesker. Carsten Hjorth Pedersen viser, hvad der sker i vores samfund, når vi indfører ligestillingsfundamentalisme og demokrati i stedet for sand grundtvigsk åndsfrihed. Læs bogen – og gå så ud og praktiser åndsfriheden og tilliden til hinanden!

Hans Jørgen Hansen, Daglig leder, Foreningen af Kristne Friskoler



CARSTEN HJORTH PEDERSEN

RESPEKT!



CARSTEN HJORTH PEDERSEN

RESPEKT!

OM ÅNDSFRIHED I DAG

ÅNDSFRIHEDSPROJEKTET

Kristent Pædagogisk Institut tog initiativ til at samle repræsentanter fra stort set hele det kirkelige Danmark for at diskutere og formulere sig om åndsfrihed. Gruppen, som bestod af 23 personer, fremlagde i 2012 21 teser om åndsfrihed, som yderligere 68 personer fra det religiøse, politiske, folkelige og videnskabelige Danmark havde underskrevet.

En hjemmeside med yderligere 200 medunderskrivere samt 40 samtalekort blev lanceret, ligesom der blev arrangeret en konference på Christiansborg. Se www.kpi.dk. Initiativet kom på andenpladsen til Kristeligt Dagblads initiativpris 2012.

RESPEKT! OM ÅNDSFRIHED I DAG er skrevet af Carsten Hjorth Pedersen, der ledte Åndsfrihedsprojektet.