



KPI skal have nye vedtægter

➤ | KPI er nødt til at ændre vedtægter for at bevare givernes fradragsret Støttekredsmedlemmer bliver til egentlige medlemmer af KPI

En ny bekendtgørelse vedr. fradragsret for gaver efter *Ligningsloven* indebærer, at KPI er nødt til at ændre vedtægter.

Fra kirkelig til almennyttig forening

KPI har siden etableringen i 1998 haft en godkendelse som *kirkelig* forening, så vores givere (med eller uden gavebrev) har kunnet få fradrag på deres selvangivelse for gaver til KPI. I 2015 udgjorde disse gaver 38 % af KPIs indtægter.

Med den nye bekendtgørelse er der blevet strammet op, så kirkelige foreningers primære formål skal være "gudsdyrkelse efter en nærmere udformet lære". I praksis betyder det, at en kirkelig forenings primære formål skal være forkyndelse.

KPI er et religionspædagogisk institut, som ikke har dette som sit primære formål. Vi vil derfor på sigt miste vores godkendelse efter *Ligningsloven* – med mindre vi overgår til at

blive en *almennyttig* forening.

En enig bestyrelse og et enigt repræsentantskab har besluttet at ændre KPIs vedtægter i den retning.

Samme grundlag og formål

Vores grundlag bevares uændret som bibeltroskab og "overbevisning om, at den evangelisk-lutherske kirkes bekendelse er en ret forståelse af Bibelen".

KPIs formål er også det samme som altid, dog med en præcisering af, at KPI er en almennyttig forening inden for forskningsområdet, hvilket er i fuld overensstemmelse med virkeligheden.

300 kontingentbetalende medlemmer

Naboorganisationernes position i forhold til KPI er også uforandret. Men en ny ting skal KPI indfri for at være en almennyttig forening: Vi skal have 300 kontingentbetalende medlemmer, som har stemmeret på KPIs generalforsamling, der bliver instituttets øverste myndighed.

Men vores nuværende ca. 750 støttekredsmedlemmer er *ikke* medlemmer af KPI i bekendtgørelsens forstand. Folk, som har forstand på den slags, har bekræftet, at vores støttekredsmedlemmer kan overføres til at blive medlemmer, blot de topinformerer om, at det er det, der sker, og at de selvfølgelig har mulighed for at melde sig ud. *Derfor disse linjer!*

KPIs repræsentantskab ændres således til en generalforsamling, hvor alle KPIs personlige medlemmer er hjertelig velkomne – sammen med repræsentanterne for KPIs syv medlemsorganisationer.

Medlemskontingentet vil uændret være 200 kr. pr. person.

Støttekredsmedlemmer bliver til egentlige medlemmer

Vedtægtsændringen betyder altså, at støttekredsmedlemmer fra 2017 overgår til at blive egentlige medlemmer af KPI. Muligheden for udmeldel-

fortsætter på side 2 »»



I al sin glans nu stråler solen

Livsllys over KPI

➤ | Af viceskoleleder Karen Aagaard, formand for KPI

*I al sin glans nu stråler solen
Livslyset over nåde-stolen,
nu kom vor pinse-linje tid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst.**

Om end sommeren har været omskiftelig med skyer, der er kommet og gået, har solen også strålet, og den klassiske pinsesalme af Grundtvig har på en særlig måde talt til mig og fastholdt minutterne med sol i stedet for minutterne med skyer.

Med sin flotte poesi og billedsprog får Grundtvig gjort det synligt, hvordan Gud er nær lige nu ved sin Ånd. Blidt og overbevisende i naturen. I skoven, i engen, ved bækken.

*Det ånder himmelsk over støvet,
det vifter hjemligt gennem løvet,
det lufter lifligt under sky
fra Paradis, opladt på ny,
og yndig risler ved vor fod
i engen bæk af livets flod.**

Den lune sommerbrise og Guds Ånd i skaberværket er to sider af den samme fortælling. Ikke kun i skabens morgen, men også lige nu for os. Solen er både himmellegemet, der kaster lys over dagen, og Guds lys, der bringer livsoplysning. Selve livslyset over nådestolen. Gennem skaberværket erfarer Gud, nærværende, virkelig og livgivende, som kraften vi må fæste lid til.

Livsllys over KPI

Også over KPI har solen skinnet.

»» fortsat fra side 1

se står naturligvis altid åben, selv om vi håber, at ingen benytter den!

Giv jeres mening til kende – inden 9. september

KPIs medlemsorganisationer har sagt

Mange spændende, livsoplysende arrangementer er blevet afholdt under Carstens fortsatte ild for de religionspædagogiske emner. Vores store opgave *Projekt God Forkyndelse* blev afsluttet med en flot konference, der har fået en meget flot evaluering af deltagerne.

Desuden vil jeg fremhæve, at vores økonomi endnu engang endte i balance. Tilmed kom vi ud af 2015 med et overskud. Et resultat, der giver os frimodighed til endnu et år at gå ud på de veje, der viser sig meningsfulde for os. Hvad KPI mere konkret har beskæftiget sig med i året, der er gået, kan I læse om i Carstens beretning, på side 4-6 her i årsskriftet.

I det følgende vil jeg holde mig til at skrive om bestyrelsens status samt visioner for fremtiden.

Bestyrelsen for KPI

Frank Risbjerg Kristensen ønskede i efteråret 2015 at trække sig fra bestyrelsen i KPI. Trods flere forsøg lykkedes det os ikke at finde en afløser for ham inden repræsentantskabsmødet i september; men kort efter mødet trådte Lars Larsen, landsleder for LMBU (Luthersk Missions Børne og Unge) ind i bestyrelsen. På den måde fik vi fastholdt en foreningsansat person samt et bestyrelsesmedlem uden rødder i skolen. Lars Larsen er uddannet pædagog og cand. pæd. soc, og vi er vilde med hans engagement i bestyrelsen.

I dette efterår ønsker Christel Aagaard at træde tilbage, og i skrivende

stund leder vi stadig efter den rette efterfølger. Christel har været et empatisk og modent medlem af KPIs bestyrelse, og vi vil savne hende. Men vi respekterer hendes valg til fulde, og vi ved, hun vil være til velsignelse, hvad end hun engagerer sig i i stedet for. På repræsentantskabsmødet i september vil vi takke Christel for hendes store engagement i bestyrelsen og repræsentantskabet, og forhåbentlig kan vi samtidig vælge bestyrelsens nye medlem.

KPI på Facebook

I 2014 gik KPI på Facebook, og med ansættelsen af Conrad Thorup Elmelund til at klare det tekniske samt til at motivere og inspirere har Facebookprofilen taget fart. Carsten har gennem længere tid haft en ugentlig opdatering. Opslagene bliver set, delt og kommenteret i et omfang, vi end ikke havde forestillinger om. Følg os, del og kommenter gerne.

Projekter på tværs af foreninger

Her ved afslutningen af *Projekt God Forkyndelse* har vi ikke et nyt projekt på tværs af organisationerne i støbeskeen. Familiekulturen i Danmark har været i spil flere gange som et nyt muligt projekt. De mange nye familier og kernefamiliens forringede status i samfundet giver nye udfordringer i skole, hjem og menigheder, og vi har afsøgt forskellige muligheder; men vi oplever en vis mæthed omkring projekter og har derfor valgt at lægge det på is.

efter vedtægtsforslaget, ligesom vi meget gerne hører jeres meninger om ændringerne – inden den 9. september. ✨

Carsten Hjorth Pedersen



I KPI er vi glade for og stolte over, at vi flere gange har fået lov at samle og sidde for bordenden ved projekter på tværs af foreninger. Det har været en fornøjelse at samle, og vi oplever, at det har bragt de mange – senest 11 – organisationer tættere på hinanden.

På barrikaderne for åndsfriheden

Den 7. maj 2012 afsluttede vi *Åndsfrihedsprojektet* med en konference på Christiansborg, hvor flere politikere medvirkede. Tidligere det år var *21 teser om åndsfrihed* blevet udgivet. Emnet er siden blevet endnu mere aktuelt, og for nylig fik Carsten en henvendelse med et ønske om at samle gruppen igen for på ny at stå vagt om åndsfriheden i Grundtvigs fædreland, hvor trusler giver frygten en central plads i den offentlige debat.

Projektet og teserne var dengang rettidig omhu; og de er det stadig. Måske ville vi i 2016 kunne formå at få endnu flere i tale. Måske er flere åbne over for åndsfriheden, efterhånden som trusler og frygt tager til.

Godkendelse som forskningsbaseret institution

De nye vedtægter, som er omtalt på forsiden af dette årsskrift, indebærer et farvel til "de frie fugle", som vi har sat stor pris på, da de har været med i repræsentantskabet alene af egen lyst og personligt engagement.

Men den nye struktur vil også være et "goddag" til en årlig religionspæ-

dagogisk festdag med plads til et ubegrænset antal "frie fugle", eller måske vi skulle kalde dem "aktive engagerede medlemmer".

I forbindelse med de nye vedtægter er KPI blevet anerkendt som en forskningsbaseret institution. Det indebærer både en offentlig blåstempling og en redning af fradragsretten, som vi er taknemmelige for.

På den offentlige arena

I dette årsskrift kan I læse en spændende artikel af Andreas Østerlund Nielsen om trosfornuft. I artiklen argumenterer Andreas for vigtigheden af at bringe det lys, Gud kaster over livet, i spil, hvor end vi er. Artiklen sætter ord på, at når denne verden er Guds skaberværk, har vi en gudgivet livsvisdom at gå med, der giver mening for alle mennesker.

For liv og luft må der til, for at støv, løv, menneskerøst, høst og kød kan gløde. Lys og luft, der kommer fra Gud, som en lun sommerbrise, der oplyser os om høsten her og hist. Når vi har bedt Andreas Østerlund Nielsen om at skrive artiklen, er det forbundet med ovenstående tanker om KPI i den nærmeste fremtid.

Vi ønsker at gøre vores trosfornuft gældende i den offentlige debat samt udruste lærere, forældre og forkyndere til frimodigt at bringe deres trosfornuft i spil på den offentlige arena. Jeg vil nævne tre eksempler:

Bibelen fortæller os, at det ikke er

godt for mennesket at være alene, men for tiden får individet stort spillerum. For nyligt så jeg, at stadig flere kvinder helt bevidst vælger at være alene-forældre. Vi ved, det ikke er godt, og vi skylder derfor det danske folk at sige det. For at værne om den, der er svag.

Den kristne kulturarv har fået mere plads de sidste år. Både mht. værdier, kultur og diakoni. Men tolerancen over for folk i kirken, der mener, at noget er absolut, er vigende, og vi ligestilles med islamiske fundamentalister. Vi ved imidlertid, at kristne værdier er tomme uden ånd og derfor ikke vil bestå uden. Og vi skylder vores samfund at gøre opmærksom på det.

Tilsyn og trusler begrænser friheden for de frie skoler af alle slags. Vi ved, at den, der selv vil være fri, må kæmpe for de andres frihed. Derfor må alle frie skoler stå sammen og sammen kæmpe for frihed og bevarelsen af statsstøtten. Måske skal nogle af os gå foran i den sag.

Takkesangens offerskål

KPI's brede kommunikation via netværk og medier giver os mulighed for at påvirke bredere. Vores godkendelse som forskningsbaseret institution samt ønsket om at genoplive gruppen bag *Åndsfrihedsprojektet* peger i denne retning. Jeg håber, I vil tage jer god tid til at læse artiklen af Andreas Østerlund Nielsen samt efterfølgende reflektere over dens tema og de muligheder, I hver især har.

Afslutningsvis vil jeg på KPIs bestyrelses vegne bede jer om sammen med os at synge femte vers af Grundtvigs pinsesalme. – For at minde os selv og hinanden om, hvad det er, vi til syvende og sidst samles om, såvel her som hist:

*Opvågner, alle dybe toner,
til pris for menneskets forsoner!
Forsamles, alle tungemål,
i takkesangens offerskål!
Istemmer over Herrens bord
Nu menighedens fulde kor!** ✨

* Alle citater er hentet fra N.F.S. Grundtvigs pinsesalme 1843 og 1853, *I al sin glans nu stråler solen*.



Endnu et arbejdsår i KPI – en gave

Arbejdsberetning 1. august 2015 – 31. juli 2016

▾ | Af daglig leder, Carsten Hjorth Pedersen

Endnu et arbejdsår er til ende i Kristent Pædagogisk Institut. Der er meget at glæde sig over. Der vises os stor tillid, og vi står i mange gode samarbejdsrelationer.

Men det kunne ikke lade sig gøre uden de knap 800 støttekredelemmer og ca. 130 gavegivere, som KPI har. Som det fremgår af slutningen på denne årsberetning, står I for 53 % af vores indtægter. Tak, at I gør det muligt. Jeg håber, at I – og andre, som læser med – gennem denne årsberetning får syn for, hvilken sag I støtter.

Det er i sidste ende en gave fra Gud, at vi fik endnu et arbejdsår i KPI. Det største er, at han har forløst og frelst os. Men det næststørste er, at vi får lov at tjene ham og vores næste. Det er en opgave, ja. Men det er først og fremmest en gave, at KPI er en lille brik i hans store puslespil.

Det mundtlige

En vigtig del af mit arbejde er at medvirke ved diverse arrangementer. Mine medvirkere i 2015/16 fordeler sig sådan i forhold til forskellige målgrupper:

- Ansatte på kristne friskoler (17), efterskoler (10) og højskoler (4): i alt 31 lektioner.
- Prædikanter, præster, ledere m.fl.: 12 lektioner.
- Forældre: 27 lektioner.
- Medarbejdere i det kristne børne- og ungdomsarbejde: 3 lektioner.
- Akademisk undervisning: 9 lektioner.
- Øvrige foredrag eller undervisning: 18 lektioner.
- Forkyndende møder for KPI: 3.

I alt 103 lektioner mod 105 skoleåret før.

De fleste af disse medvirkere er foregået i Danmark; men det er også blevet til seks rejser til Norge, hvor jeg især medvirker på samlings forkyndere, børne- og ungdomsledere

samt ansatte på kristne skoler.

I 2015/16 har KPI fået ca. 16 henvendelser fra personer vedr. anvisning af bøger, drøftelse af en konkret sag, indhentning af et godt råd eller diskussion af et principielt pædagogisk spørgsmål. I et enkelt tilfælde har en skole betalt mig for at give en vurdering af en konkret sag.

Jeg har desuden haft møder med mennesker, som KPI har et fælles anliggende med. Det drejer sig fx om åndsfrihed, psykologi, en gæst fra kristne friskoler i Australien eller en historisk artikel om Katekismus-projektet.

I juni deltog jeg i missionsforeningens stand *Folk og tro* på Folkemødet på Bornholm. Jeg stod for en debat om god forkyndelse og var paneldele-tager i én om god seksualundervisning. Ellers nød jeg festen for det danske demokrati og blandede mig lidt i nogle debatter i de andre "telte". Jeg tror, det er vigtigt, at vi som kristne er synlige i sådanne folkelige fora.

Det skriftlige

I årets løb har jeg skrevet ni artikler – fra korte læserbreve til længere principielle artikler – i diverse aviser, tidsskrifter og foreningsblade.

Jeg har været pennefører på en norsk udgivelse *Kristen fri skole*, der er et debathæfte på 50 sider til brug på kristne friskoler i Norge. Det udkom i efteråret 2015 i 2.000 eks.

Jeg har også leveret et bidrag til Danmarks nye pædagogiske "bibel": *Pædagogikhåndbogen*, som blev udgivet af Hans Reitzels Forlag i juni 2016. Min artikel, der hedder *Hvor normativ må skolen være?* fylder kun 24 af bogens 768 sider. Men jeg er glad for at være med i "selskabet".

Min bog om børneopdragelse – *Tid til børn* – udkom første gang i 2004. Siden da er den udkommet i to oplag; men da den stadig sælger, har Lohses Forlag ønsket at udgive den på ny. Jeg

har derfor revideret manus og er lidt stolt over at få en bog udgivet i fjerde oplag.

Min andagtsbog *Kast!* oversættes og udgives på det norske Lunde Forlag i løbet af 2016.

Jeg har desuden været konsulent på en ny tanzanisk bog om opdragelse og undervisning, skrevet af missionær Anne-Lene Olofsson m.fl. På swahili kommer den til at hedde *Maisha mazuri kwa watoto*, på dansk: *Hvordan får børn et godt liv?* Det har været spændende at få lov til at bidrage til pædagogisk udvikling i et land så langt borte.

De fleste skrive-timer i 2015-16 er gået med et nyt manus, hvori jeg prøver at argumentere for, at det bedste overordnede mål, vi kan sætte for opdragelsen er, at *der en Gud over os og en næste ved siden af os*. Det er det bedste liv for børn såvel som voksne. Altså det klassiske kristne livs-fokus, der også i vores tid står i skarp kontrast til hedenskabets fokus på afguderne (som for børn og voksne i dag er forbruget, underholdningen og medierne) og mig selv (fx min krop, mine følelser og min nydelse). Udfor-



dringen er at gøre dette konkret, nærværende og appellerende for kristne forældre, lærere, pædagoger og klubmedarbejdere. Jeg arbejder fortsat på manus – sammen med flere medlæsere. Jeg håber på en udgivelse i 2017.

Netværk og efteruddannelse

For at have noget at give – mundtligt og skriftligt – må jeg sørge for kontinuerligt at få nyt stof og nye impulser ind. I det forløbne år er det fx sket gennem:

- Pædagogiske tidsskrifter og bøger.
- Godly Play kursus.
- Løgstrup-seminar på Vartov.
- Konference om Forenklede Fælles Mål på friskolerne.
- Konference på Menighedsfakultetet om Luthers to-regimentelære.
- Fyraftensmøde på Dansk Bibel-Institut om forkyndelse for psykisk sårbare tilhørere.
- Et møde i den norske gruppe *Forum for didaktik i kristent perspektiv*.
- To kontormøder med Hans Jørgen Hansen fra *Foreningen af Kristne Friskoler*.

Fire konsulenter

Vi har stor glæde af, at fire personer har haft små ansættelser som konsulenter i KPI. De har i løbet af det forgangne skoleår hver især løst en afgrænset, men vigtig opgave for KPI.

Kristian Søndergaard, Holstebro var leder af arbejdsgruppen, der arrangerede et kursus for ansatte på kristne efterskoler i oktober 2015. Kurset omtales andetsteds i denne beretning. *Kristian* fratrådte, da kurset var afviklet.

Flemming Stidsen, Tarm har været redaktør af antologien *Ord fra Guds hjerte*, der er en vigtig del af *Projekt God Forkyndelse*. Bogen og projektet omtales på side 7. *Flemming* fratrådte, da bogen udkom i januar 2016.

Anna-Kathrine Thunbo Pedersen, Kolding er ansat som konsulent for konfirmandkurserne. Disse kurser er blevet overordentlig populære de seneste år, så der er nok at se til for *Anna-Kathrine*. Hun varetager PR-opgaver og er pædagogisk konsulent på undervisningsmaterialerne. På grund af stadig vækst i deltagerantallet til-

bydes KK – som det hedder blandt konfirmanderne – på fire efterskoler i 2017 (mod tre i 2016).

Conrad Thorup Elmelund, København er ansat for – i samarbejde med mig – at varetage KPIs profil på Facebook. Se omtale andet steds i denne beretning og tjek de ugentlige opslag på www.facebook.com/Kristent-PaedagogiskInstitut

Tre foredragsholdere

KPI har aftale med tre foredragsholdere: *Ingrid Bove Jakobsen*, *Dan Månsson* og *Niels Kousgaard*. De og deres emner er præsenteret på www.kpi.dk/hvem/foredragsholdere.aspx. De har hver haft minimum en medvirken for KPI i det forgange år. Det er vi meget taknemmelige for.

KPIs konsulenter og foredragsholdere inviteres hvert år med på et symposium, hvor vi drøfter KPIs anliggender og deltager i interessante foredrag og debatter. I oktober 2015 samledes vi på kurset for efterskolelærere og lyttede bl.a. til af Paul Otto Brunstads foredrag.

Projekt God Forkyndelse

Den enkeltopgave, som har fyldt mest i 2015-16, er *Projekt God Forkyndelse*. Vi har haft et styregruppemøde, hvor alle 11 organisationer har været repræsenteret, og vi har haft to møder for forretningsudvalget, der bestod af *Arne Pedersen*, *Israelsmissionen*, *Kurt Kristensen*, *Indre Mission*, *Reidar Poulsen*, *Luthersk Mission* samt undertegnede. Derudover har der været nok at se til med:

- Specialekonkurrencen.
- Planlægning og afvikling af konferencen med knap 200 deltagere.
- Udgivelse af antologien *Ord fra Guds hjerte*.
- Udgivelse af "pixibogen", der er en ultrakort, folkelig udgave af den store rapport.
- Etablering af hjemmesiden som en "værktøjskasse" for forkyndere og tilhørere.

Se den samlede evaluering af projektet på side 7 i dette årsskrift.

Kursus for lærere på kristne efterskoler

I 2011 afviklede KPI et velbesøgt kursus for ansatte på kristne efterskoler. Vi var derfor forventningsfulde, da vi indbød til endnu et i oktober 2015. Forventningen blev ikke skuffet.

Der kom 115 deltagere, som gav kurset en meget fin evaluering. 93 % syntes, at kurset som helhed var særdeles eller meget tilfredsstillende. De fire hovedforedrag v. prof. Paul Otto Brunstad fra Norsk Lærerakademi i Bergen fandt 91 % af deltagerne særdeles eller meget tilfredsstillende. Og de sidste 9 % fandt dem tilfredsstillende.

11 kristne efterskoler samt Det kristne Gymnasium var repræsenteret. Flere af skolerne kom næsten mand af hus. Kurset gav desuden et økonomisk overskud, som har lunet i KPIs økonomi.

Det er nok ikke sidste gang, KPI arrangerer kursus for de ansatte på kristne efterskoler!

KPIs liv på Facebook

KPI har nu været på Facebook i halvandet år, og vi har i dag 55 % flere følgere end for et år siden. Særligt i løbet af foråret 2016 har vi haft succes med at kommentere på samfundsaktuelle emner som islam, åndsfrihed og retten til at formidle en kristen etik til børn. Disse opslag har givet rigtig mange visninger, kommentarer og reaktioner. I andet kvartal af 2016 har KPI haft ni opslag, som blev set af mere end 2.500 personer.

Facebook fungerer på den måde, at et opslag i udgangspunktet vises for dem, som synes godt om siden. Hvis en af disse reagerer ved at klikke på et billede, link eller "læs mere", vises opslaget til flere brugere. Hvis en bruger synes godt om, kommenterer eller deler et opslag, vises opslaget også for denne brugers venner. På den måde kan et Facebookopslag spredes som ringe i vandet, fordi det når ud til mange, som ikke selv har valgt at følge fx KPI.

Denne dominoeffekt oplevede vi specielt den 15. marts, da jeg havde en kronik i *Kristeligt Dagblad*. Efter aftale med avisen lå kronikken offentlig på deres hjemmeside, og vi linkede til den fra morgenstunden. Vores Facebookopslag den dag blev set af 10.515 personer. 591 klikkede sig via Facebookopslaget videre til KD's hjemmeside, hvor kronikken også kom højt på forsiden under "mest læste i dag".

Facebook har vist sig at være en kraftig platform, hvor KPI kan nå langt ud over den sædvanlige modtagerkreds. Vi har brug for, at vores støtter »»»

»» aktivt følger med på Facebook og "synes godt om" vores side og deler eller kommenterer opslag. Alt sammen er med til at skabe en platform for KPI's arbejde.

Tre hjemmesider

KPI står bag tre hjemmesider. Vores hovedside er www.kpi.dk, som fortsat fungerer godt. Den har haft 3.390 besøg det seneste år. Her finder man også indholdet fra den nu nedlagte www.andsfrihed.dk.

Vi opretholder desuden www.katekismusprojekt.dk, som har haft 1.533 besøg det sidste år. I forbindelse med reformationsjubelåret i 2017 vil denne hjemmeside blive opdateret, både hvad form og indhold angår. Vi glæder os over, at Katekismusprojektet, som KPI var leder af fra 2006 til 2009, trækker så lange og gode spor.

Ud over disse to sider driver KPI www.godforkyndelse.dk, som nu er en værdifuld værktøjskasse for forkyndere, mødeledere og tilhørere. Den har haft 5.118 besøgende i tidsrummet fra sidst i januar til sidst i juni 2016.

Brug KPI's hjemmesider og gør dem kendt!

Ny pjece, så der nu er ti

I 2012 påbegyndte KPI udgivelsen af en række pjecer, der er blevet populære. Pjecerne retter sig imod praktikere. I maj 2016 blev endnu en pjece føjet til de ni, KPI har i forvejen. Den er skrevet af undertegnede og hedder: *Forkynd Kristus for børnene*. Jeg synes nemlig, der er et stort behov for at løfte *forkyndelse af evangeliet for børn* frem til fornyet praksis og værdighed.

Alle ti pjecer ligger i PDF-udgaver på KPI's hjemmeside, hvorfra de kan downloades eller udprintes. Pjecerne kan også købes i trykt form med mængderabat hos KPI. Det er gratis at rekvirere op til tre eksemplarer af hver.

Regnskab 2015

KPI kom ud af 2015 med et pænt overskud på knap 93.000 kr. Det er vi meget, meget taknemmelige for.

Hvis vi ser på KPI's indtægter i 2015, fordeler de sig sådan (tal i parentes er fra 2014):

- Gaveindtægter: 39 % (46 %).
- Den daglige leders indtjening: 23 % (22 %).
- Støttekredsbidrag: 14 % (19 %)
- Overskud ved arrangementer: 11 % (0 %)

- Tips- og lottomidler: 6 % (7 %)
- Andet: 7 % (6 %), som fx salg af bøger, renteindtægter og moms-kompensation.

KPI har pr. 31.12.2015 en egenkapital på 468.554 kr., hvilket vi finder meget tilfredsstillende.

Det reviderede og underskrevne regnskab kan ses på www.kpi.dk.

En varm TAK for gaver og støttekredsbidrag i 2015. Vi håber, I fortsætter i 2016, 2017 og ...

Tak!

Lad mig slutte med at sige tak for et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde med KPI's bestyrelse og repræsentantskab med formand Karen Aagaard i spidsen. Tak til min dygtige kollega på kontoret, Gitte Lund Mortensen samt ovennævnte konsulenter og foredragsholdere. Tak til alle mine venlige, inkluderende "kolleger" på Johannesskolen, hvor jeg har min daglige gang. Tak til jer, som jeg har arbejdet sammen med i *Projekt God Forkyndelse*. Og endelig tak til alle jer, som jeg ved mange forskellige anledninger møder rundt omkring i ind- og udland, eller som jeg har kontakt med på anden vis. Det er et privilegium at være daglig leder af KPI! 🌟

Hvordan gik det med *Projekt God forkyndelse*?

» | Af Carsten Hjorth Pedersen

Projekt God Forkyndelse blev afsluttet i sommeren 2016. Det er derfor tid til at gøre status efter den treårige projektperiode.

Projektet, som KPI har ledet, blev til i samarbejde med Dansk Bibel-Institut, Den danske Israelsmission, Evangelisk Luthersk Mission, Evangelisk Luthersk Netværk, Indre Mission, Kristeligt Forbund for Studerende, Luthersk Mission, Luthersk Missions Børn og Unge, Menighedsfakultetet og Ordet & Israel. I alt 11 organisationer.

Vi har haft et tillidsfuldt og frugtbart samarbejde, der er endnu et eksempel på, at KPI kun kan nå så langt, fordi vi er i tæt samarbejde med en række naboorganisationer.

Undersøgelsen

Centralt i projektet stod undersøgelsen, som vi lancerede i februar 2014. Spørgeskemaerne blev godt modtaget: 1.785 tilhørere og 406 forkyndere svarede, hvilket var meget glædeligt.

I et nært samarbejde mellem projektgruppen og konsulent Kirsten Grube Juul bearbejdede vi de mange data i et års tid, og i juni 2015 udkom rapporten *God forkyndelse* (122 sider). Den blev trykt i 50 eksemplarer, som vi bl.a. solgte til teologiske og religionspædagogiske biblioteker. Rapporten kan hentes gratis på www.godforkyndelse.dk

I tillæg til den samlede rapport fik hver af de medvirkende organisationer kørsler for deres organisation, så de kan tage hånd om de forhold, som er særlig relevante for dem.

Lad det være understreget som en forudsætning, der hele tiden har ligget i bunden af denne undersøgelse: En undersøgelse kan ikke fange *alting* vedr. forkyndelsen, og det vigtigste er ikke, hvad vi finder ud af ved at lave en undersøgelse, men hvad Gud suverænt gør ved sin Ånd, når hans ord forkyndes.

Tale er guld. Tavshed er svigt

Vi så tidligt i øjnene, at skulle vi få rapportens mange vigtige opmun-

tringer og udfordringer formidlet, måtte vi lave en "pixibog". Det blev til pjecen *Tale er guld. Tavshed er svigt* (16 sider), der kortfattet og folkeligt formidler undersøgelsens hovedindhold. Den rummer desuden en række spørgsmål, som gør den velegnet til brug i en bibelkreds eller til personlig overvejelse.

Pixibogen er blevet spredt – primært via organisationerne – til baglandet i cirka 5.000 eksemplarer.

På KPI har vi stadig et par hundrede pixibøger, som vi sælger billigt, til brug i missionshuset, kirken eller bibelkredsen. Så bestil frimodigt!

Prisopgave

Projektet udskrev tidligt en prisopgave for specialestuderende, der fik fri adgang til alle projektets data. Der indkom imidlertid kun ét bidrag. Det er til gengæld rigtig godt, idet det supplerer rapporten på en fin måde. Det er forfattet af Kristoffer Bruun Simonsen, som siden er blevet sognepræst i Sct. Michaeli Kirke i Fredericia. Hans læseværdige speciale ligger frit tilgængeligt på www.godforkyndelse.dk

Hjemmeside

Hjemmesiden www.godforkyndelse.dk blev etableret tidligt i projektet. I den første fase var den den primære indgang til at besvare undersøgelsens spørgeskemaer. I næste fase holdt vi "gryden i kog" ved at lægge en række blogindlæg på den. Disse læseværdige indlæg findes fortsat på siden. Den blev også brugt til at booste konferencen og projektets udgivelser.

I sidste fase af projektet og videre frem fungerer hjemmesiden som en form for værktøjskasse for forkyndere, tilhørere og møde- eller gudstjenesteledere. De 11 styregruppe-medlemmer har bl.a. skrevet hver en "hands-on-artikel", som vi håber, mange vil have glæde af at læse. På hjemmesiden ligger der også studieoplæg for dem, der vil arbejde grundigt med rapporten.



Konference

Projektet afviklede en konference for forkyndere i de 11 organisationer. Den fandt sted den 28.-30. januar 2016. Knap 200 tilmeldte var tæt ved at sprænge rammerne på Sydvestjyllands Efterskole i Bramming. Men det gik fint. Der var cirka 35 forkyndere under 30 år og 18 kvinder, for nu at nævne et par opmuntrende data. Det er heller ikke tidligere hændt, at 11 kristne organisationer er gået sammen om en sådan konference.

Det blev to intense og givende døgn, som deltagerne gav udtryk for, at de var vældig glade for. 85 % af deltagerne fandt konferencen fuldt eller meget tilfredsstillende.

De to hovedforedragsholdere var rektor Lars Dahle og professor Sigurd Grindheim, begge fra Norge. Hertil kom en lang række emnespor, gode samtaler og et stærkt fællesskab mellem deltagere på tværs af organisationerne og forkyndernes forskellige "hverdage".

Ord fra Guds hjerte

Tidligt i processen kunne vi se, hvor de væsentlige punkter i forhold til forkyndelsens form og indhold var. Vi udvalgte 13 temaer, som vi bad kyndige folk skrive om. Med Flemming Stidsen som redaktør fik vi på den måde udgivet en antologi i januar 2016. Mens undersøgelsen stillede (dele af) diagnosen, ordinerer *Ord fra Guds hjerte*, som bogen kom til at hedde, medicinen.

25. JUNI-8. JULI Tag med 50-100 andre unge på 14 dages sommerferiekursus

KONFIRMANDKURSUS 17

Hedemølle - Solgården - Frøstruphave - Skrødstrup

Tilmeldingen åbner 3. okt. kl. 15 på konfirmandkursus.dk

Nu på 4 skoler

Forkynd Kristus for børnene!

Jeg synes, der er et stort behov for at pointere betydning af forkyndelsen af Guds ord for børn! Der er brug for en stærk opmuntring til at forkynde Kristus for børnene, så vores samvær med børn i hjemmet og menigheden, i klubben og på lejren bliver båret af en stærk tillid til, hvad god, respektfuld forkyndelse kan udrette i børns liv.

Derfor har jeg skrevet denne pjece, som også rummer praktiske eksem-

pler og ideer til at gøre det.

Du kan se pjecen som PDF-fil på www.kpi.dk → Udgivelser → Pjecer for praktikere. Du kan bestille op til tre eksemplarer af papirudgaven gratis. Ellers koster den 10 kr. pr. stk. Rabat ved køb af 25 stk. eller flere.

Samme sted på KPIs hjemmeside finder du også vores ni andre pjecer. Brug dem og spred dem! ✨

Carsten Hjorth Pedersen



Tid til børn udkommer for fjerde gang



Tid til børn – skrevet af Carsten Hjorth Pedersen – handler om børneopdragelse. Den er skrevet til forældre med et ønske om at hjælpe dem til at være netop de gode forældre, som de skal være for deres børn.

Den udkom første gang i 2004 og er siden kommet i to udgaver. Men da den stadig sælger, har Lohses Forlag nu udgivet den for fjerde gang.

Da der sker meget på "børneopdragsfronten" i løbet af få år, har forfatteren gennemskrevet bogen, så den er ført up to date. Den foreligger også med nyt omslag.

Hjemmesiden www.netsundhedsplejerske.dk giver bogen følgende ord med på vejen: "Det er en fin og

letlæselig bog, hvor mange emner diskuteres, og man får en fin indføring i, hvad opdragelse handler om."

Tid til børn kan købes i din lokale boghandel, på Lohses Forlag eller på KPI.

Brug den også som gave til forældre, du kender.

Bogen er på 224 sider og koster 250 kr. ✨

»» fortsat fra side 7

Bogen, som efter min mening er meget udfordrende og givende, er oplagt læsning for de ca. 800 forkyndere, som findes i de nævnte organisationers bagland, men også for tilhørere, ledere og gudstjeneste-ledere, som har et medansvar for forkyndelsen.

Ord fra Guds hjerte er på 200 sider og koster kun 200 kr. Køb den. Læs den. Praktiser den.

Økonomi

Projektets økonomi er også gjort op. Organisationerne har bidraget med 220.000 kr. Regnskabet balancerer med 473.870 kr., idet KPI dækker underskuddet på 13.669 kr. Projektet har bidraget med et løntilskud for mine arbejdstimer på 252.000 kr. Vi kommer så fint i land med økonomien, bl.a. fordi konferencen og pixibogen gav overskud.

På Herrens velsignelse beror alt

Alt i alt er der meget – både i processen og produkterne – at glæde sig over i dette projekt. Blot vi ikke glemmer, at *på Herrens velsignelse beror alt*. Fra begyndelsen har vi troet på og bedt om, at Gud i sin nåde vil tage dette projekt ind i sin plan og velsigne mange forkyndere og tilhørere igennem det, så han får ære, og mennesker får frelse og hjælp for tid og evighed. ✨



Bring troen i spil: Bidrag med din trosfornuft

» | Af freelance teolog Andreas Østerlund Nielsen, Århus. Ph.d., cand. theol.

I denne artikel vil jeg gøre gældende, at Gud giver troende kristne en særlig 'trosfornuft'. Gud giver os den, for at vi skal bruge den til at bidrage til den verden, som Gud elsker – i klasselokalet, i kirken og i den offentlige debat, ja overalt, hvor vi færdes.

Mediernes eksponering af religiøst motiveret vold og terror kan ellers givetvis få en del mennesker til at tvivle på, om tro og religion overhovedet har noget godt at bidrage med til samfundet. Inden for psykiatrien er det dog de senere år i stigende grad blevet anerkendt, at tro bør ses som en ressource, der kan hjælpe den syge til at håndtere sin situation. Kirker og trosbaserede organisationer regnes tilsvarende for vigtige medspillere i internationalt udviklingsarbejde.

Denne nye åbenhed fra samfundets side inviterer til at gøre opmærksom på, hvordan tro og kristendom også på det pædagogiske område (fortsat – tænk f.eks. på Grundtvig og Kold!) kan bidrage positivt i en bredere sammenhæng.

Spørgsmålet er imidlertid, om vi holder os tilbage fra at bringe troen i spil, fordi vi ubevidst hæmmes af en minoritetsidentitet, kollegers uvilje eller intellektuel mindreværdsfølelse over for forskning og den sekulariserede danske kultur?

Tro og viden bliver adskilt

Selvom sekulariseringen formelt er afblæst, og religionerne har haft deres 'genkomst', er vores tid præget af en skarp modstilling af tro og fornuft. En del af os har givetvis oplevet at føle os lidt naive, fordi vi tror på en levende Gud, der har skabt og stadig holder liv i verden. Det virker fornuftsstridigt, for har videnskaben ikke forklaret, hvordan verden hænger sammen og fungerer, uden Gud?

Det kan også gøre os usikre, når nogle argumenterer imod, at Bibelen er Guds ord og inspireret af Gud. Lægger vi ikke blot en ubegrundet, religi-

øs fortolkning oven i det, som faktisk er sket, det vi kan vide? Sådanne følelser af naivitet eller usikkerhed får os ikke nødvendigvis til at tvivle, men de får os nok heller ikke ligefrem til at være intellektuelt stolte over vores tro på Gud, på samme måde som når vi retter ryggen med tanke på vores videreuddannelser og abonnement på Weekendavisen.

Kristne videnskabsmænd føler sig nødsagede til at holde lav profil, fordi de ved, at hvis deres navn bliver forbundet med kristen tro, vil det skade deres muligheder for at arbejde og forske. Tidligere videnskabsminister Esben Lunde Larsen blev da også sidste år mediernes pryglknabe, fordi han tror på, at Gud har skabt verden, og fordi han i sin studietid har været tilknyttet den bibeltro, teologiske uddannelsesinstitution Dansk Bibel-Institut. Mange ønskede ganske vist at komme ham til undsætning.

Det er imidlertid værd at lægge mærke til, hvad de stort set alle anførte til hans forsvar: *Esben Lunde Larsen kan tro, som han vil, det er en privat sag for ham. Hans private tro har intet med hans hverv som videnskabsminister at gøre, for det handler jo om viden, fornuft, rationalitet. Tro og fornuft kan ikke komme i modstrid,*

for de har intet med hinanden at gøre.

Det argument afhænger af et udgangspunkt, der på forhånd adskiller tro og viden. Det holder imidlertid ikke med et bibelsk funderet udgangspunkt. For den interesserede læser vil jeg tage en erkendelsesteoretisk omvej (som kan springes over!) tilbage til det bibelske udgangspunkt.

Viden er afhængig af udgangspunktet

Inden for nyere erkendelsesteori tales der om, at der findes grundlæggende forskellige måder at tænke og forstå på, forskellige 'rationaliteter'. Disse rationaliteter er i større eller mindre grad (alt efter hvem man spørger) socialt og kulturelt bestemte af de intellektuelle, kulturelle og religiøse 'traditioner', som de er en del af. Hvad vi regner for fornuftigt eller fornuftsstridigt hænger således sammen med de grundlæggende (tros) overbevisninger i vores traditioner.

Det kan for eksempel være de bibelske forfattere, der regner med, at Gud som noget naturligt kan vise sig i verden, eftersom verden er skabt og opretholdes af en personlig Gud. Eller det kan være dem, som afviser Guds indgriben på grundlag af oplysningstidens indsnævrede opfattelse af verden som et lukket biologisk system »»



uden samspil med en eventuel (men formodentlig ikke eksisterende) transcendent eller åndelig virkelighed.

Historisk og globalt set har de fleste forstået verden på grundlag af en tro på noget guddommeligt, der står i relation til den fysiske verden. Påstande om, at kristendommen per definition er fornufstridig eller irrationel, hører derimod til i en lille, sekulær lomme af verdenshistorien, som vi ikke skal lade os anfægte for meget af.

Forskellige traditioner og deres rationaliteter møder den samme, skabte virkelighed. De forstår imidlertid denne virkelighed forskelligt, afhængigt af deres trosudgangspunkt. De anskuelser, de kommer frem til, er følgelig mere eller mindre i overensstemmelse med virkeligheden.

Sammenhængen mellem fornøft, tradition og overbevisning udelukker således ikke gensidig kritik. En tradition, for eksempel moderne sekulær videnskab, kan udfordre en anden tradition, for eksempel kristendommen, på dens evne til at forklare fænomener på en måde, der gør verden og livet håndterbart. Kristendommen kan modsat udfordre moderniteten på, hvilke mennesker den skaber.

Det kan forekomme, at en sådan udfordring får os til at ændre vores grundlæggende trosoverbevisninger

og/eller forståelse af verden. Fornuftens arbejde med at forstå verden kan få os til at ændre vores trosoverbevisning, på samme måde som vores trosoverbevisninger får os til at erklære noget for irrationelt.

Der er altså sammenhæng mellem den måde, vi sanser og forstår ting og fænomener i verden på, og så de grundlæggende (tros)overbevisninger i de traditioner, som vi formes af (for eksempel kirken). Denne sammenhæng bliver bekræftet af Bibelen.

Tro og viden hører sammen

De bibelske skrifter beskriver virkeligheden og den menneskelige erkendelse som tæt knyttet til Gud og til tro på Gud. Tro og viden er integreret i hinanden. Gud har skabt os som hele mennesker. Forstand, vilje, sind, krop og ånd udgør en helhed, hvori delene internt virker sammen. Tilsvarende er Guds Ånd, Helligånden, virksom i hele skaberværket, og alt får liv fra Gud. Der er altså intet, vi kan observere, opdage, regne ud eller forstå, som ikke står i relation til Gud. Det er smukt sammenfattet i ordene: "At frygte Herren er begyndelsen til visdom" (Sl 111,10).

Det er en virkelighedsopfattelse, som kan virke fremmedartet i vores vestlige kultur. I det globale syd er en

sådan helhedsorienteret ("holistisk") tilgang til tilværelsen dog stadig herskende. En etiopisk teolog skulle tale på Menighedsfakultetet i Danmark. Overskriften var – direkte oversat – "Bring uddannelse tilbage til Guds formål, mening og værdier."

Jeg forventede naturligtvis, at det skulle handle om teologisk uddannelse. Det gjorde det ikke. Det handlede om børns skolegang; om hvordan børn i skolen bør lære at se på skaberværket som et tegn på Guds herlighed og lære at bruge deres færdigheder til Guds ære. Den etiopiske teolog talte ud fra et helhedsperspektiv, som også er Bibelens måde at forstå tilværelsen. I sådan en helhedstænkning hænger tro og viden uadskilleligt sammen. Hvordan kommer vi tilbage dertil?

Vi tilegner os trosfornøft

Vores tro og virkelighedsopfattelse er påvirket af det, som vi får at vide og mener at vide. Vi formes af det, vi hører og oplever. Tænk et øjeblik over, hvad det gør ved din måde at forstå dig selv og den verden, du lever i, at vi som børn i skolen lærer dansk, matematik, historie, biologi osv. – som om det intet har med Gud at gøre; at vi dagligt i medierne hører om krig og konflikt, politiske beslutninger og

videnskabelige vurderinger – som om det intet har med Gud at gøre; at vi ser film og læser romaner, hvor mennesker elsker og skilles, dræber og dræbes, lider og jubler – som om det intet har med Gud at gøre.

Hvad gør det ved os og vores tro? Vi formes til at tænke, som om verden og livet intet har med Gud at gøre. Vi tilegner os en sekulær fornøft, der ikke vil regne med Gud. Det fører til en ateistisk tro, der ikke tør stole på Gud.

Hvordan kan vi gøre modstand og i stedet tilegne os en trosfornøft, der er formet af vores kristne tro på Gud? Det handler ikke om, at vi kan finde svar på alle verdens spørgsmål i Bibelen. Det handler om at lade os forvandle af Helligånden. Paulus skriver i Romerbrevet: "tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne." (Rom 12,2).

Lad jer *forvandle* ved at *sindet* fornyes, så I kan *skønne*. Vi har brug for at blive forvandlet ved, at Helligånden fornyer vores forstand og tænkning ("sindet"). Ikke kun for at kunne foretage moralsk rigtige valg; men for at vi i det hele taget kan forstå os selv og vores verden rigtigt.

Vores forstand må fornyes. Det er ikke afhængigt af, om vi selv eller andre synes, at vi har meget eller lidt forstand. Den forstand, Gud har givet os, vil Ånden forny. Gud vil give os trosfornøft. Det gør Ånden normalt ikke i ét nu, mens vi sover. Vi må gå i troens og Åndens skole.

Helligånden forvandler os gennem bibellæsning, bøn, gudstjenester, det kristne fællesskab. Ånden forvandler os, når vi vælger at tage skridt i tro; når vi bestræber os på at stole på Gud, når vi sammen øver os i at forstå verden, sådan som Gud forstår den.

Vi får trosfornøft, når vi begynder at tale om livet og verden, som om Gud er til – eller rettere: så det svarer til, at Gud er til! Når vi handler, så det svarer til, at Gud er. Vi må være bevidste om at lade vores forstand og fornøft forny og "retvende" af Ånden.

Trosfornøften vender rigtigt

Trosfornøften er en retvendt fornøft, som står i modstrid med den vrangvendte fornøft, som sætter dagsorde-

nen i det samfund, vi er en del af. Den trosfornøft, som Gud giver os, som Ånden former i os, er korsets dårskab, korsets forargelige svaghed og tåbelighed (1 Kor 1,18). Trosfornøft er altså ikke en art elskværdig, forbedret endnu-mere-næstekærlig humanisme. Den er en bekostelig visdom.

Trosfornøften forudsætter, at alt er skabt af Gud og tilhører Gud: alt hvad vi får mellem hænderne, er ikke vores, men noget, vi er blevet betroet at gøre godt med. Trosfornøften lover ikke fremgang og popularitet, for korsets logik er: gennem død til opstandelse, at vinde sit liv ved at miste det. Trosfornøften ved, at ethvert menneske er skabt godt, men lever under syndens vilkår, og sådan må vi forstå og forholde os til os selv og til ethvert menneske.

Det er samtidig en trosfornøft med håb. Vi må forstå alt i lyset af, at vi er på vej mod Guds genoprettelse af skaberværket. Vi skal forstå og involvere os i miljøspørgsmål, naturkatastrofer, musik, skønhed, skænderier og forsoning i lyset af, at det ender godt. Gud inddrager os i sin altomfattende mission, som Gud selv fører til målet, når han til slut nyskaber himmel og jord.

Når vi tilegner os den retvendte trosfornøft, vil vi måske også begynde at undre os. Vi vil lidt oftere begynde at studse over, hvordan vi i den vestlige verden er blevet så kloge på at organisere os, at vi kan indrette samfundet, så flest muligt bliver ensomme; hvordan vi er blevet så kloge på at lede, at vi kan skabe virksomheder, hvor flest muligt får stress; hvordan vi er blevet så kloge på økonomi, at vi kan maksimere uligheden i verden; hvordan vi er blevet så kloge på at fremstille våben, at vi kan tilintetgøre hele jorden – flere gange om nødvendigt!

Verden skriger på en trosfornøft, der er formet af Ånden, og som kun Gud kan give.

Bidrag med din trosfornøft

Vi skal bruge vores Gudgivne trosfornøft til at forstå verden, til at være i verden og til at handle i verden. Det har kristendommen og den kristne kirke en lang og rig tradition for. Bibelen er verdenshistoriens mest fantastiske litterære værk, som har vakt genklang hos mennesker med og uden tro i hele verden gennem to årtusinder.

Mennesker med en personlig kristen tro har bidraget til alle sider af samfundslivet. Tænk på navne som Isac Newton, Johan Sebastian Bach, Søren Kierkegaard, C.S. Lewis og Martin Luther King. Vi står altså på skuldrene af en enorm, intellektuel og kulturel tradition.

Vi skal som kirke tænke højt sammen lokalt, nationalt og globalt. Sammen skal vi prøve at forstå vores verden, nyhederne, flytningestrømmen, ensomheden og velfærd i lyset af korset, i lysets af Guds Riges 'allerede- endnu-ikke-virkelighed'. Det er oplagte temaer for prædikener, bibelstudier og teologisk uddannelse.

Det vil også være oplagt i undervisningssammenhæng at gøre det til fast praksis at anskue temaer inden for de enkelte fag dels i lyset af Guds virkelighed, dels i et sekulært lys (som vi normalt gør, og som er normen i vores samfund), og også gerne fra andre perspektiver. Det vil da om noget skabe gode samfundsborgere, som med et sundt udgangspunkt i deres egen trosoverbevisning er i stand til at indgå i og bidrage til et globaliseret samfund præget af mangfoldighed.

Gud giver den trosfornøft, som verden skriger efter, for at vi skal bruge den til at bidrage til den verden, som Gud elsker – i klasselokalet, i kirken og i den offentlige debat. Brug den! Bring med rank ryg troen i spil, overalt hvor du færdes. ✨



I forhold til grundskolens fagrække (dansk, matematik, engelsk etc.) har KPIs daglige leder, Carsten Hjørth Pedersen søgt at beskrive, hvordan hvert enkelt fag kan se ud i kristent perspektiv. Se bogen Fagsyn på kristne skoler. Den er på 115 sider, koster 100 kr. og kan købes på KPI.



FOTO: UNP/ASHI



Klip fra KPIs Facebook

KPI har haft mange læsere på Facebook i løbet af foråret 2016. Se omtalen i beretningen på side 5. Her er et "klip" fra opslaget den 8. juli 2016:

DET ER I ORDEN AT TRO PÅ EN GAMMEL BOG

I debatten om kristne friskolers ret til at påvirke eleverne med en bestemt seksualmoral og i debatten om jøders ret til at omskære deres otte dage gamle drenge, hører man det ofte nævnt, at vi jo ikke i vores demokrati kan have folk gående løs (!), som holder sig til, hvad der står i en gammel bog. Det er, som om vendingen "tro på, hvad der står i en gammel bog" blot kan siges. Dermed er jøder, muslimer og kristne stemplede, og videre argumentation er unødvendig.

Men hvorfor skulle det ikke være i orden at lade sig forpligte af, hvad der står i en gammel bog – fx Bibelen – når man nu gør det frivilligt, fordi

man er overbevist om, at den åbenbarer den gode Guds vilje?

Alle de andre tror jo også på nogle "bøger". Forskellen er blot, at disse bøger ikke er særlig gamle. Den graserende individualismes bog er højst 150 år gammel. Antiautoritetens bog er ca. 50 år. Kønsneutraliteten bog er bare 10 år gammel.

Jeg er ikke flov over at holde mig til en gennemprøvet bog, der har cirka 3.000 år på bagen.

Skulle vi ikke være lidt mere frimodige – ja, stolte – over, at vi lader os forpligte af en bog, der er givet os af en Gud, der er på livets side? Bibelen skal såmænd nok holde til det – i historiens lange lys – LILLE individualistiske, relativistiske og kønsneutrale stormvejr, den nu er ude i – i Vesteuropa – for tiden. 🌱

Carsten Hjorth Pedersen

2867 nåede personer



Gaver til KPI

Hvis du ønsker at give en gave til KPI, kan den indbetales via din pc-bank. Vælg en af følgende to muligheder:

- **Indbetalingskort/girokort.** Vælg kort-type "01" og tast KPIs giro-nummer 16775029.

- **Bankoverførsel.** Overfør beløbet til KPIs konto i Danske Bank. Regnr. 1551 – kontonr. 0016775029.

Har du ikke pc-bank: Send bud efter et girokort på KPIs kontor.

- Din gave til KPI er fradragsberettiget

på din selvangivelse (Ligningsloven § 8a), forudsat at KPI har dit personnummer.

- KPI udsender i januar kvittering til alle, der har givet gaver i det forgangne år.