



Læsevejledning til dette årsskrift

Kære læser!

I år har vi et særligt ærinde med vores årsskrift, fordi **KPI skal have ny leder den 1. oktober 2021**. Vi vil derfor råde jer til at læse årsskriftet i den rækkefølge, vi har sat det sammen. Og i hvert tilfælde, at I læser Carstens årsberetning før bestyrelsens. Så giver det bedst mening.

God læselyst.

Vi ses i Silkeborg fredag den 11. september – til den årlige generalforsamling.
Se side 3. +

Venlig hilsen Karen Aagaard, ansvarshavende redaktør



Influence with Respect er udgivet i USA

Carsten Hjorth Pedersens bog *Påvirk med respekt* er blevet oversat til engelsk og udgivet på det amerikanske forlag *Wipf and Stock*. Bogen kan købes på Amazon i paperback eller kindle-udgave.

Vær med til at sprede kendskabet til bogen i dit engelsksprogede netværk. Læs mere på side 11. +

Ny bog af Carsten Hjorth Pedersen:

Ethvert menneske er en halvø

20 ideer til god individualisme og sunde fællesskaber



Citat fra bogen:

”Ingen af os kan vende den supertanker, der har givet os for megen dårlig individualisme-og-fællesskab. (...) Alligevel har vi et handlerum, som er meget vigtigt at udnytte. Vi kan hver især træffe – måske smertefulde, men også livgivende – valg, som kan ”skruer” på forholdet mellem individ og fællesskab, så det bliver mere frugtbar, end det er i dag”.

Bogen rummer også spørgsmål til samtale, så den kan bruges i studie- og bibelkredse.

Læs mere på side 11. +

SIDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Mellem tidsånd og Helligånd
Husk KPI's generalforsamling med efterfølgende foredrag
Bestyrelsens årsberetning 2020
Hvorfor er åndsfriheden så vigtig, og hvordan får vi tændt nye generationer for den?
Ethvert menneske er en halvø
Anbefal dine engelsktalende venner at læse *Influence with Respect*
Lidt, men vigtigt om økonomien



Mellem tidsånd og Helligånd

Arbejdsberetning 1. august 2019 – 31. juli 2020
Af Carsten Hjorth Pedersen, daglig leder

Vi lever alle altid i spændingen mellem tidsånd og Helligånd. Det gælder også KPI.

Tidsånden er summen af de påvirkninger, vi udsættes for, og som præger tiden. De har deres ophav i åndelige forhold og magter stærkere end os.

Tidsånden "maler" langsomt og støt, så man ikke altid ser dens indflydelse. Men set over årene sker der alligevel store forandringer – både positive og negative. Til de positive hører et øget ansvar for miljøet og klimaet samt et stærkere syn for nogle minoriteters levevilkår.

Men der er også stærkt negative træk i tidsåndens umærkelige kværn. Det drejer sig bl.a. om sandhedsrelativisme og materialisme. To stærke trends, som også præger nutidens kristne miljøer.

Sandhedsrelativisme viser sig i vores ængstelse for at hævde, at noget er sandt på andres vegne, fx at vi bærer på skyld over for Gud, eller at vi lever evigt, eller at provokeret abort er forkert. Det er også sandhedsrelativismen, som opløser kønsforståelsen og angriber normalitetsbegrebet.

Med materialisme tænker jeg ikke primært på "lad os æde og drikke, for i morgen skal vi dø", men på den "fine", næsten skjulte materialisme, som "blot" handler om, at vi i hverdagen lever uden evighedshorisont, og at vores forbrug af underholdning, oplevelser og ting betyder enormt meget for os. Ikke i teorien, men i praksis.

Denne tidsånd øver også en umærkelig indflydelse på, hvordan vi opdrager børn i hjem og børnehaver, hvad vi underviser i i skolerne, hvordan der forkyndes i menigheder. Altså forhold, der har med KPI's virke at gøre.

Helligånden er den stærkeste magt

Men lykkeligvis er tidsånden ikke enerådende. Af Guds nåde er Helligånden en endnu stærkere magt. Lad mig nævne tre forhold:

1. *Helligånden er her og vil bruge os.*

Helligånden har altid været i verden. Det er talende, at det netop var ved sin *ånd*, at Gud gjorde mennesket til et levende væsen. Men på en særlig måde har Helligånden været her siden pinsedagen. Det er en stor gave, at han konstant er på færde for at *give liv og fortrænge død*. Og tænk, at han vil bruge os i den kamp. Det gør han på to planer:

2. *Han er opretholdelsens ånd.* Helligånden er virksom, hver gang det gode, sande og smukke får plads og ære blandt mennesker – og hver gang det onde, løgnagtige og grimme bliver trængt tilbage. Det sker også uden for kirkelige kredse. Når forældre elsker deres børn, når unge får mod til at modstå gruppepres, når nogen værner om sårbart liv ... så er Helligånden på spil.

3. *Han er genløsningens ånd.* Men Helligånden er på en særlig måde virksom, når et lille barn døbes i den treenige Guds navn, når konfirmanden oplæres i den kristne tro, når der holdes andagt og synges lovsang i hjemmet, når Ordet forkyndes med kraft og sandhed, når nådegaverne er virksomme i menigheden, når kirken driver mission, og når vi lever i et stærkt håb om evigt liv.

Også KPI er indlejret i denne spænding mellem tidsånd og Helligånd, hvilket også gælder for det, vi fik tænkt, sagt og gjort i det arbejdsår, som beskrives her. Det afspejler uvægerligt tidsåndens negative sider. Sådan går det, fordi vi lever i faldets verden. Men forhåbentlig fik vi også taget et opgør med noget af det destruktive i tidsånden og blev redskaber for det konstruktive i tidsånden.

KPI Akademi – igen i 2022-23

KPI Akademi begyndte med 15 studerende den 1. januar 2018 og sluttede med de samme 15 studerende den 31. december 2019. På den sidste samling – i oktober 2019 – medvirkede Paul Otto Brunstad som underviser, og sidst på året afleverede de

studerende deres anden opgave. De har læst et pensum på 2.000 siders religionspædagogisk litteratur, og vi har haft mange spændende, udviklende samtaler.

De studerendes evaluering viste, at de havde oplevet KPI Akademi særdeles tilfredsstillende. Se KPI's Nyhedsbrev maj 2020, side 2. For mig som leder og primær underviser på akademiet har det været en meget stor opmuntring at række den religionspædagogiske stafet videre og erfare, at de studerende greb den. 15 unge er blevet udrustet til et virke i det kristen-pædagogiske felt i hjem, menighed, skole, institution og samfundsliv.

KPI's bestyrelse har besluttet, at et nyt forløb med KPI Akademi udbydes fra januar 2022. Det bliver lidt anderledes end første gang. Men mere om det senere.

Foredrag og undervisning mm.

En vigtig del af mit arbejde er at medvirke ved diverse arrangementer. I 2019/20 fordelte de sig sådan i forhold til forskellige målgrupper:

- Ansatte eller bestyrelser på kristne friskoler, efterskoler eller højskoler: 18 lektioner.
- Forældre og bedsteforældre: 19 lektioner.
- Medarbejdere i det kristne børne- og ungdomsarbejde: 5 lektioner.
- Prædikanter, præster, ledere: 7 lektioner.
- Katekismus: 6 lektioner.
- Åndsfrihed: 6 lektioner.
- Andre foredrag: 9 lektioner.

I alt 70 lektioner, mod 91 skoleåret før. Men det skal bemærkes, at jeg i perioden 11. marts til 15. juni pga. corona-pandemien fik aflyst 23 lektioner – undtagen én, der blev gennemført virtuelt.

Disse aflysninger kom til at koste KPI godt 60.000 kr. i tabte honorar-indtægter. Til gengæld bevirkede corona-krisen, at jeg kunne kaste mig over

nogle skriftlige opgaver. Se herunder.

I 2019/20 har KPI fået ca. 25 henvendelser fra personer vedr. anvisning af bøger, drøftelse af en konkret sag, indhentning af et godt råd eller diskussion af et pædagogisk spørgsmål. Nogle har kunnet klares i telefon, andre er foregået via e-mail, andre igen har medført fysiske møder. Nogle eksempler:

- En lærer spørger til muligheder for videreuddannelse i religionspædagogik.
- En redaktør beder om udtalelse på et undervisningsmateriale til kristne friskoler i Norge.
- En pædagogik-studerende søger sparring på sin opgave.
- En mor spørger om råd til at hjælpe sit barn, der har det svært i skolen.
- En tilhører til et af mine foredrag sender e-mail med kommentarer og spørgsmål.

Desuden har jeg deltaget i 11 møder med netværk og naboorganisationer, og jeg har været med i et arbejde sammen med Foreningen af Kristne Friskoler mhp. at udvikle et undervisningsmateriale om udvikling og skabelse.

Jeg tænker bedst, når jeg skriver

I årets løb er jeg blevet interviewet eller har skrevet artikler 13 gange til diverse aviser, tidsskifter og foreningsblade.

Det har formet sig sådan, at mine 21 år i KPI også er blevet en periode, hvor jeg har skrevet nogle bøger. Og der har været et frugtbart samspil mellem, hvad jeg har skrevet, og hvad jeg har sagt. Jeg tænker også bedst, når jeg skriver! Derfor har mit forfatterskab været en vigtig og integreret del af arbejdet som daglig leder af KPI. I alt er det blevet til 19 bøger, ni bidrag til antologier og fem hæfter siden 1999. Flere af dem er oversat til andre sprog.

De fleste af bøgerne er udgivet af *Forlagsgruppen Lohse*. I løbet af 2019 solgte forlaget 1.700 kopier af de otte titler, som fortsat er tilgængelige. De cirka 12.000 kr. i årlig royaltys går i KPI's kasse.

I det arbejdsår, som denne beretning dækker, er der også gået en del tid med at skrive:

Ethvert menneske er en halvø. 20 ideer til god individualisme og sun-

Husk KPI's generalforsamling med efterfølgende foredrag

Fredag, den 11. september 2020
Silkeborg Kirke, Torvet 10 C, 8600 Silkeborg

Kl. 15.30 – 19.00 er der ordinær generalforsamling if. vedtægterne. Vedr. formalia, se www.kpi.dk

Hovedpunktet bliver drøftelse af KPI's fremtid efter lederskifte om godt et år.

Kl. 19.00 – 21.30 er der foredrag ved KPI's daglige leder, Carsten Hjorth Pedersen:

Individ og fællesskab i skole, kirke og samfund

Inviter venner, familie og kolleger med.



Carsten
Hjorth Pedersen

Tilmelding til første del er nødvendig aht. spising kl. 18.
Tilmelding til anden del er ikke nødvendig.

Velkommen!

de fællesskaber. Sådan hedder min næste bog, der udkommer den 27. august 2020. Det er en praktisk og livsnær bog om betydningen af det gode samspil mellem individ og fællesskab både for børn og voksne. Den er bygget op om 20 hverdagsnære ideer til en god balance mellem individ og fællesskab.

Jeg har desuden den glæde, at det amerikanske forlag *Wipf and Stock* i juli 2020 udgav *Påvirk med respekt* – under titlen: *Influence with Respect*. Den er oversat af Peter Weber Vin-dum og illustreret af Helle Høeg. Det

har været en noget anderledes proces at arbejde sammen med et stort amerikansk forlag, men også spændende. Oversættelsen og udgivelsen er kommet i stand, fordi bl.a. svenskere, som har læst den danske udgave, fandt det værdifuldt, om den også forelå på engelsk. Den skal bl.a. markedsføres over for engelsksprogede kristne skoler. Bogen er tilgængelig på Amazon mm. Kender du engelsktalende personer, som kunne have glæde af at læse bogen, må du meget gerne nævne den for dem.

Under corona-krisen fik jeg skrevet »»



»» et bidrag til en antologi om åndsfrihed, som Aarhus Universitetsforlag udgiver. Mit bidrag hedder: *De frie grundskoler og efterskoler – og åndsfriheden*. Det har været vældig spændende – men også taget flere timer, end jeg havde regnet med – at skrive dette bidrag. Artiklen skal fagfællebedømmes, inden den er færdig. Antologiens udgivelsesår bliver formodentlig 2021.

Corona-krisen har også givet mig mulighed for at arbejde med en sag, jeg har haft liggende i pipelinen i årevis, nemlig et forsøg på at skrive *de kristne friskolers historie*. Et par 50 års jubilæer står for døren: I 1971 blev *Landsforeningen til oprettelse af kristne friskoler* (LKF) stiftet, og i 1972 åbnede de to første kristne friskoler: Johannesskolen i Hillerød og Aakirkeby Privatskole i Lobbæk.

I dag går der 7.600 elever på de 34 kristne friskoler (hertil kommer 13 skoler, som har fungeret i kortere eller længere tid). Disse skoler er blevet et livskraftigt bidrag til dansk skolehistorie. Det bør beskrives.

Efterskolekursus og symposium

KPI afviklede kursus for ansatte på kristne efterskoler i november 2018. Vi gør det igen den 18.-19. november 2021. Hovedforedragsholder bliver professor Paul Otto Brunstad, Bergen. Kurset afvikles på Djurslands Efterskole. Nærmere info, når vi kommer tættere på.

Vi havde planlagt *religionspædagogisk symposium* den 17.-18. april 2020. Men det måtte aflyses pga. smittefaren ved corona-virus. Symposiumet gennemføres i stedet for den 19.-20. marts 2021.

Hjemmesider og Facebook

KPI driver to hjemmesider:

kpi.dk er vores hovedside. Her findes alle relevante oplysninger om KPI samt en række resurser, fx 70 læseværdige artikler. Her finder man også indholdet fra de nedlagte hjemmesider *åndsfrihed.dk* og *godforkyndelse.dk*.

På *katekismusinspiration.dk* ligger der omkring 700 sider gratis materialer for børn, teenagere, unge og voksne. Til personlig brug eller til brug i fællesskab med andre.

Hver fredag (minus ferierne) har jeg et opslag på KPI's Facebook. Det er som regel en kommentar til et aktuelt spørgsmål, der har med KPI's virke at gøre. Facebooksiden har fået 248 nye følgere siden sidste år, så vi nu har 1.407 faste følgere.

Hvert af årets 46 opslag er i gennemsnit blevet vist for 2.684 forskellige personer, mod 2.447 året før (og 1.919 året endnu før). Topscoreren var et opslag den 27. februar 2020: "Staten er ikke barnets nærmeste omsorgsperson" med 12.192 visninger, 97 delinger og 310 synes godt om.

Facebook er blevet et vigtigt ansigt for KPI.

Det er også muligt at få Facebook-opslagene sendt som e-mail – hvis man anmoder om det ved henvendelse til KPI's kontor.

Conrad Thorup Elmelund redigerer fortsat KPI's hjemmesider og varetager vores profil på Facebook. Det gør han rigtig godt. Tak for det, Conrad.

Regnskab 2019

KPI kom ud af 2019 med et overskud på 72.599 kr., hvilket er bedre end budgetteret. Og KPI har pr. 31.12.2019 en egenkapital på 697.849 kr., hvilket

er meget betryggende. Vi fik 456.144 kr. i gaver i 2019. De udgør 47 % af de samlede indtægter. Den daglige leder tjente 196.336 kr. til KPI, hvilket udgør 20 % af de samlede indtægter.

Regnskabet kan ses på kpi.dk → Hvem er vi → Seneste årsregnskab.

En varm TAK for gaver og kontingenter i 2019. Vi håber, I fortsætter i 2020, 2021 og ...

Jeg går på pension den 01.10.2021

Jeg er født i marts 1955 og kan derfor gå på pension, når jeg fylder 66½ i september 2021. Det er et passende tidspunkt – synes jeg – at stoppe som daglig leder af KPI, hvor jeg har været ansat siden 1. august 1999. Jeg er på ingen måde kørt træet i arbejdet i KPI. Men jeg har fundet ro i, at dette tidspunkt er hverken for tidligt eller for sent for mig – så nye og yngre kræfter kan tage over.

Kort fortalt har det været et enormt privilegium med disse godt 20 år. Men mere om det om et års tid. Der er nok at tage fat på indtil da.

Tak til KPI's medlemmer m.fl.

KPI har cirka 700 personlige medlemmer, som vi sætter stor pris på. Med jeres kontingent sikrer I cirka 15 % af KPI's årlige indtægt. I er også vores bagland, der for manges vedkommende beder for arbejdet. Desuden er der cirka 145 af jer, der giver gaver til KPI. TAK, at I er der!

Ud over de personlige medlemmer har KPI otte medlemsorganisationer: Bibellæser-Ringen, Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, Evangelisk Luthersk Mission, Indre Mission, Indre Missions Unge, Kristeligt Forbund for Studerende, Luthersk Mission og Luthersk Missions Børn og Unge. TAK også for den store tillid, I viser KPI. Vi glæder os over samarbejdet.

Jeg vil også rette en tak for et godt samarbejde til regnskabsfører Karna Larsen og KPI's bestyrelse med formand, Karen Aagaard i spidsen. Tak til alle mine venlige "kolleger" på Johannesskolen, hvor KPI har kontor. Og endelig tak til alle jer, som jeg ved mange anledninger møder ved arrangementer rundt om i landet.

Endelig vil jeg nævne, at KPI's dygtige regnskabsfører fra 2004 til 2013, *Nanna Jensen* er afgået ved døden i juli 2020. Æret være hendes minde! 🍀



Bestyrelsens årsberetning 2020

» | Af Karen Aagaard, formand for KPI

Horisontale og vertikale fællesskaber

I forårets forlængede "ferie" læste jeg Peter Bastians bog *Mesterlære*. Jeg er sikker på, at mange af jer har læst den; men nu var tiden kommet for mig. Jeg hæftede mig særlig ved Bastians forståelse og opdeling af fællesskaber i to. De horisontale og de vertikale.

I de horisontale fællesskaber er vi lige, og vi tilstræber at forblive det og at nærme os hinanden. Måske også at gøre os mere ens. De horisontale fællesskaber bliver derfor forhandlende. Vi forhandler holdninger, meninger og gøremål. Vi er optaget af, hvad vi gør med hinanden – i stedet for hinanden. I de vertikale fællesskaber er vi stræbsomme. Vi øver os, gør os umage – både med hinanden og for hinanden.

Jeg blev optaget af Peter Bastians tænkning, fordi den taler ind i en tid, hvor vi alle vil være lige, hvor alle meninger er lige gode, og hvor alle verdenssyn er lige rigtige. Jeg tror, Ba-

stian har ret, når han udtrykker, at de horisontale fællesskaber er blevet rådende i vores land og vestlige kultur, og at det skaber brud.

Vi mangler at fremelske vertikale fællesskaber, hvor vi tør træde frem som autoriteter i asymmetriske relationer. Men også i symmetriske relationer skal vi huske at øve os i at være stræbsomme og gøre os umage. Med kaldet og opgaven, men også med hinanden.

Carstens fratrædelse

Så blev det offentligt. Jeg håber, I alle har fulgt vores læsevejledning på forsiden og dermed læst Carstens årsberetning, hvor han nævner, at han *efter eget ønske* træder tilbage som daglig leder af KPI den 1. oktober 2021. Beslutningen er heldigvis ikke ny for bestyrelsen. Carsten er den eneste daglige leder, KPI har haft. Han har derfor naturligt nok, med dygtighed og stræbsomhed, tegnet KPI de godt 22 år, instituttet har eksisteret.

I bestyrelsen ønsker vi at være stræbsomme og gøre os umage i den vigtige proces, hvor der skal findes en ny daglig leder. Vi har derfor været samlet to gange det sidste år for at drøfte, hvad marven i KPI er, og hvilken retning vi ser, KPI skal bevæge sig i. Det har været vigtige og væsentlige drøftelser. Vi mødes igen i august for at fortsætte den videre proces.

Carsten deltager ikke i disse procesmøder; men det ligger os på sinde, at han altid underrettes forud og orienteres efterfølgende. Carsten har tegnet KPI og gør det fortsat til og med september 2021. Det har vi den dybeste anerkendelse af og respekt for.

Procesplanen glæder vi os til at præsentere for jer på generalforsamlingen den 11. september, og dermed invitere jer ind i en dialog om denne vigtige sag.

KPI er en forening. Det er jer, medlemmerne, der er KPI. Vi i bestyrelsen sidder på jeres mandat, og vi håber derfor, at rigtig mange af jer vil prioritere at komme til generalforsamlingen, der i år holdes i Danmarks Outdoor Hovedstad.

Måske generalforsamlingen kan være begyndelsen på en weekend i Silkeborg. Jeg får ikke profit af det, men anbefaler alligevel meget gerne vandrerhjemmet i byen. Rejsefæller der evt. ikke er medlem af KPI, er jo meget velkomne til aftenarrangementet, der handler om forholdet mellem individ og fællesskab. Det er relevant og vedkommende for alle!

Marven i KPI

KPI er godkendt som en almennyttig forening, der er oprettet for at kvalificere pædagogisk praksis ud fra et kristent menneskesyn. Vi ser mennesket som skabt, villet og elsket af Gud. Vi ser, at KPI i vores nutid og i vores del af verden kan være med til at kvalificere, hvordan lige værdi i asymmetriske relationer kan sætte en positiv dagsorden i mødet mellem børn og voksne. – Og give den voksne frimodighed til at være en pædagogisk »»



FOTO: UNSPLASH.COM/LECHN BEMPSKI

Vi ser mennesket som skabt, villet og elsket af Gud.

»» autoritet, der påvirker med respekt (Carsten Hjorth Pedersen).

I bestyrelsen tror vi, at dette er til gavn og glæde for alle mennesker. Ikke kun de, der bekender sig til en kristen livsopfattelse.

Denne opgave mener vi i bestyrelsen også fremover kalder på en fuld-tidsansat daglig leder. En almennyttig gransker, formidler og netværker. En person, der kan omsætte forskning til almennyttig pædagogisk praksis og samfundsopbygning.

Måske kalder dette på nogle af jer, der læser med. Eller måske får I øje på en person, der ville kunne ære arven og fortsætte traditionen for at tænke nyt, så KPI forbliver et relevant og aktuelt bidrag i den tid og på det sted, vi er sat.

Vi er optaget af at gøre os umage. At bestræbe os på at lede KPI ind i den nye situation, der opstår, når Carsten træder tilbage.

Aktuelt fra KPI's bestyrelse

På jeres mandat sidder vi i bestyrelsen nu:

Lars Brian Larsen, der er kasserer og repræsentant for Luthersk Missions Børn og Unge. Lars er dermed et stærkt og naturligt bindeled til KPI's bagland, og med en uddannelse i sociologi har Lars også et godt blik for samfundsudvikling og samfundstrends.

Arne Pedersen, der er kommunikationsuddannet, hvilket vi nyder rigtig godt af, og til daglig er generalsekretær i Israelsmissionen.

Mirjam Fibiger Olesen, der er skoleleder på Den Kristne Friskole i Haderslev og derfor har en naturlig føling med de kristne friskoler. Mirjam sidder også i bestyrelsen for Foreningen af Kristne Friskoler.

Jeg selv, Karen Aagaard, formand, der er udskolingsleder på Mølleskolen (Folkeskole) i Ry. Og altså den af os fire, der har sin daglige gang og virke i det sekulariserede danske samfund.

I år er Mirjam og Arne på valg. Mirjam modtager genvalg. Arne derimod ønsker ikke genvalg.

Jeg har tidligere rost samarbejdet i bestyrelsen. Det ligger mig på sinde at gentage det i år. Vi bidrager med forskellige kompetencer og qua vores daglige virker forskellige perspektiver og indgange til KPI's felt. Dette oplever jeg som en meget stor styrke.

Arne bidrager med et skarpt blik på kommunikation. Et blik på, hvordan KPI's relevans formidles til medlemmer og for resten af Danmark, så vi fremtræder som relevante og kompetente bidragere ind i det danske samfund og særligt inden for det religionspædagogiske felt. Stor tak for dit bidrag, Arne. Vi respekterer dit valg, men vil savne dit skarpe og undersøgende blik ikke mindst inden for kommunikation og strategi.

Vi er i bestyrelsen i dialog med en enkelt kandidat og har enkelte flere på listen. Vi håber derfor på at have en kandidat klar til generalforsamlingen, men HUSK, at dette er en sag, som hviler på alle medlemmers skuldre. Vi modtager derfor, som altid, *meget gerne* kandidater fra jer. Når vi i bestyrelsen så småt er gået i gang, er det, fordi vi ikke tidligere har modtaget kandidater fra medlemmer uden for bestyrelsen. Ikke for at være udemokratiske.

KPI i en pandemi-tid

Pandemien ramte os alle og dermed KPI. Carsten har skrevet konkret om aflyste arrangementer og dermed manglende indtjening. Ingen af de

tilbudte hjælpepakker passede til KPI. Da vi heldigvis kom ud af 2019 med et pænt overskud, affandt vi os med tingenes tilstand.

Carsten var som altid ihærdig og udnyttede de muligheder, der tonede frem i den nye situation med et nedlukket land. Carsten har selv skrevet konkret derom. Vi håber, at mange af de aflyste arrangementer bliver afviklet senere, og at KPI igen får budet. De økonomiske konsekvenser har jeg sammen med Lars Brian Larsen skrevet lidt om på bagsiden af dette årskrift.

Året der gik

En vigtig og dejlig opgave for KPI's bestyrelse er at give sparring på den daglige leders mange gøremål og modtagne forespørgsler. I år har vi bl.a. fulgt Carstens bog *Ethvert menneske er en halvø*, der netop er udkommet. En lang barsel, men et fantastisk resultat. Glæd jer til bogen og til Carstens perspektiver derpå, som I kan opleve til generalforsamlingen.

Det øvrige arbejde i bestyrelsen har været kendetegnet ved et stort fokus på strategi og forløb i forbindelse med Carstens fratreden. Men også evalueringen af *KPI Akademi* – som vi tillod os selv at deltage i ved at interviewe de studerende – har vi været optaget af. Vi er nu optaget af, hvordan vi kan være med til at understøtte, at de studerende bliver brugt og får en platform og en adgang til holdningsdannende møder. De er dygtige. Brug dem frimodigt. Hvis I henvender jer til Carsten, giver han jer kvit og frit sparring på, hvem der kunne være relevante i den aktuelle sammenhæng, I står i.

Desuden er vi til stadighed taknemmelige og ydmyge for den anerkendelse, vi oplever, når mange spørger os til råds og beder om vores input til en sag eller et fremtidigt projekt, ønsker vores bidrag eller at oversætte en bog.

Der er i vores tid efterspørgsel på specialister, der har viden og holdninger, som er funderet i forskning og granskning. KPI er specialister i grænselandet mellem pædagogik og kristentro – og vi bidrager gerne.

Tak for opbakning og mandat i skoleåret 2019-2020. Vi håber, vi mødes til generalforsamling den 11. september (den dato kan vi alle huske). I år i Silkeborg. 🍀



KPI's bestyrelse: Karen, Arne, Mirjam og Lars



Hvorfor er åndsfriheden så vigtig, og hvordan får vi tændt nye generationer for den?

✎ | Af Helene Kofoed-Pihl, kandidatstuderende i religionsvidenskab og samfundsfag, Aarhus. Studerende på KPI Akademi 2018-2019.

“Jeg vil bekæmpe dine meninger, men jeg vil dø for din ret til at have dem.” Dette hyppigt anvendte citat tillagt filosofen Voltaire udtrykker noget centralt ved åndsfriheden, nemlig at vi må kæmpe for friheden til at mene noget forskelligt, samtidig med at vi må kæmpe for udbredelsen af de holdninger, vi selv står for.

Gennem mine to opgaver på KPI Akademi har jeg særlig arbejdet med, hvordan dette kan formidles til unge kristne. Jeg vil her dele nogle af de centrale erfaringer og resultater derfra med håb om at motivere til at praktisere åndsfriheden og give konkrete ideer til, hvordan unge kristne kan støttes, opmuntres og trænes hertil.

Unge kristne har nemlig brug for gode rollemodeller, der også kan udfordre dem personligt på praksis og tænkning. I denne artikel vil jeg særlig fokusere på, hvorfor kampen for åndsfrihed er så vigtig, at vi som kristne også må sætte ind for at få de nye generationer med, og ud fra en undersøgelse vil jeg bl.a. pege på, at det kan gøres ved at øve sig på den respektfulde samtale.

Hvad er åndsfrihed?

Åndsfrihed kan forstås som det, at individer og grupper er fri på det samvittighedsmæssige område til at tænke, tro, mene, føle og udtrykke sig, fx i relation til religion, ideologi og etik. Det betyder, at man fx frit kan udtrykke sine holdninger både inden for og uden for hjemmet i et samfund præget af åndsfrihed uden at frygte for, at det får konsekvenser for en selv eller ens nærmeste.

Åndsfriheden har historisk vist sig altid at stå i fare for at blive presset eller bevidst eller ubevidst overset i konkrete debatter eller politiske forhandlinger. Derfor er det nødvendigt, at vi igen og igen minder

hinanden (og centrale beslutningstagere!) om vigtigheden af åndsfriheden, og at vi ikke kun kæmper for frihed for dem, vi er enige med, men også for dem, vi er uenige med. “*Frihed for Loke, såvel som for Thor*”, som Grundtvig udtrykte det.

Åndsfriheden skal dog ikke kun måles på et lands politiske reguleringer. Den bør også findes i den brede offentlighed. Vi skal have en offentlig kultur, der respekterer det enkelte individs forskellige valg og holdninger, samtidig med at disse til hver en tid kan betvivles og testes, hvormed der skabes en dialog. Åndsfriheden er også en livsform, der påvirker, hvordan vi taler om, taler med og behandler dem, vi er uenige med. Både privat og offentligt.

Den konstante aktualitet

Vigtigheden af åndsfrihed aktualiseres igen og igen i de offentlige debatter om fx omskæring, kønsidentitet, retten til at drive friskoler, social kontrol mv. Det sidste fik vi et skrækkende eksempel på i foråret, hvor det kom frem, at den syriske indvandrer Huda Ali Ahmad og hendes 8-årige søn blev dræbt af Hudas mand og drengens far. Meget tyder på, at der var tale om stærk negativ social kontrol med fatale konsekvenser for en hel familie, hvor to små tvillingepiger også mistede deres mor og storebror. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye har i forlængelse af denne sag bebudet, at regeringen senere i år vil præsentere et udspil, der skal bekæmpe negativ social kontrol i indvandrer miljøer. Det er godt, for den *negative* sociale kontrol fratager individet dets åndsfrihed.

Omvendt er den *positive* sociale kontrol, der også kan forstås som en gruppes fælles spilleregler, leveform, ritualer osv., en del af grupper og individers åndsfrihed. Social kontrol er

et vilkår i ethvert fællesskab, for vi har brug for normer for adfærd i samspillet med hinanden.

Men hvor går så grænsen mellem den positive og negative sociale kontrol i praksis? Hvordan skal man udfra bedømme, om individet frivilligt indvilliger i adfærden i forlængelse af den sociale kontrol, eller om tvang er udgangspunktet?

Her står kampen, og hvis ikke åndsfriheden er i fokus i de kommende politiske forhandlinger, risikerer vi, at åndsfriheden hos dele af befolkningen undermineres i forsøget på at skabe frihed fra den negative sociale kontrol. Det kan i høj grad også påvirke de kristne fællesskaber, der også tidligere har været i søgelyset i relation til social kontrol.

Der bliver altså her et konkret behov for, at vi blander os i debatten og kæmper for friheden, både for os selv og for andre grupper i samfundet. Denne artikel skal ikke kun handle om social kontrol. Men sagen minder os om, at kampen for åndsfrihed hele tiden er aktuel, og at en del af vores kamp derfor også er, at et fokus på åndsfriheden generelt bliver udgangspunktet for sådanne politiske debatter.

En kristen forpligtelse?

Som kristne skal vi vise interesse for åndsfriheden, fordi den vedrører alle mennesker, kristne såvel som ikke kristne, og fordi Bibelen betoner den menneskelige frihed. Vi må ikke gøre os til herrer over andres tro (jf. fx 2 Kor 1,24), ligesom ingen kan tvinges til at tro på Jesus. Selv Gud kan ikke tvinge sig ind i et menneskes hjerte. Det er imod kærlighedens væsen. I forlængelse heraf kan man pege på, at vi ikke forkynder Gud ret, hvis vi bidrager til at udbrede tvang. Jeg er fri til at vælge troen til eller fra. Det må mine medmennesker også være. »»

»» Derfor må vi kæmpe for vores egen, men også vores næstes frihed, også selvom vi er dybt uenige i deres valg. Man kan her også pege på ligeværdet i alle mennesker, og at vi hver især er værdige til at træffe valg for vores eget liv: hvad der er rigtigt/forkert, smukt/grimt osv. Det er godt og naturligt, at vi træffer forskellige valg, og disse må vi respektere. Denne respekt udelukker dog ikke, at man kan udfordre og bekæmpe de holdninger, man er uenige i. Men respekten for vores næstes egne valg er udgangspunktet.

Undersøgelse blandt unge kristne

I efteråret 2019 undersøgte jeg holdninger og praksis af åndsfriheden hos en gruppe unge kristne ud fra en spørgeskemaundersøgelse. Her fandt jeg, at de unge kristne i udgangspunktet gerne vil åndsfriheden; men at de har sværere ved at praktisere den eller oversætte den til konkrete cases.

97 % af respondenterne er enige i, at mindretal i samfundet godt må

have andre holdninger end flertallet, så længe landets love ikke overtrædes. Denne store andel er meget positiv set med åndsfrihedens briller. Samtidig svarer ca. en tredjedel af respondenterne dog, at det ikke skal være i orden at gå ind for stening ved utroskab eller vold mod børn, selvom det understreges, at ingen af delene *praktiseres* på trods af holdningen. Det er eksempler på to mindretalsholdninger i samfundet, som en forholdsvis stor del af gruppen altså ønsker at begrænse. Det kan tyde på, at når de mere abstrakte udsagn eller idealer konkretiseres, viser det sig, at åndsfriheden får sværere ved at udfolde sig.

Man kan dog også finde nogle udfordringer på det principielle plan; 65 % mener, at nogle holdninger kan blive så ekstreme, at det er i orden at forbyde dem. En villighed til at gøre brug af forbud mod holdninger klinger ikke så godt med åndsfrihedens princip om at bekæmpe ord med ord

og ikke med sværd (altså tvang ved lovgivning).

Undersøgelsen peger altså på vigtigheden af og behovet for at sætte ind med undervisning og vejledning til de unge kristne om åndsfriheden. Hvis den skal bevares i det danske samfund, er det nødvendigt, at den praktiseres.

Hvordan give denne praksis videre?

Et oplagt bud er at *programlægge undervisning* om, hvad åndsfriheden er, så flere ser nødvendigheden i at bidrage hertil: Hvad er argumenterne, og hvorfor er det vigtigt? Her kunne man med fordel tage udgangspunkt i de fund fra undersøgelsen, der peger på, at de unge intuitivt støtter op om centrale dele af åndsfriheden. Fx de 97 % som omtalt ovenfor, eller at 89 % giver udtryk for, at de gerne kæmper for andres frihed til deres overbevisninger, selvom de er uenige i disse overbevisninger.

Yderligere er det centralt, når vi ta-

HEY YOU
YEAH YOU!

GREJSDALENS
NORDSJÆLLANDS
SYDVESTJYLLANDS
LØGUMKLOSTER

KONFIRMANDKURSU
S.DK

KONFIRMAND
KURSUS

4.-17.
JULI 2021

TILMELDINGEN
ÅBNER D. 5.
OKTOBER KL. 15.00



FOTO: UNIPLAST.COM/EDWIN JOHANSSON

Det er vigtigt, at unge lærer den respektfulde samtale.

ler åndsfrihed med de unge, at der gøres *brug af konkrete eksempler*, som de skal øve sig i at forholde sig til; så vi hjælper til at få de gode principper ført til dørs. Når de førnævnte principper konkretiseres med cases fra tidligere debatter i offentligheden, svinder støtten til åndsfriheden ind blandt respondenterne. Det kunne fx være i form af *debataftner*, hvor man aktivt skal forholde sig til samfundsmæssige problemer eller udviklinger, der sætter åndsfriheden i spil, ligesom *paneldebatter* med besøg udefra kunne foreslås.

Man kunne også arbejde i "*åndsfrihedens 5 minutter*", hvor man på normale mødeaftener bruger fem minutter på at diskutere et aktuelt emne, eller lægge op til, at man gør det over kaffen. Konkrete eksempler, de unge kan forholde sig til, kan også være forkyndere, ledere, forældre mv., som *tør gå foran med at praktisere åndsfriheden*, fx ved ikke kun at tale for vores egen ret, men også tale for friheden til dem, man er uenig med, både internt i vores fællesskaber, i hjemmet og i den offentlige debat.

Samtalen og den gode debatkultur

Blandt respondenterne er 72 % enige i, at tro og meninger gerne må kritiseres, og 76 % mener, at det er i orden offentligt at kritisere kristne for deres syn på kønnene. Det er opmuntrende, at disse andele er så høje, omend det havde set bedre ud, hvis de var endnu højere. Når vi kritiserer et synspunkt, indleder vi en samtale, hvor vi kan udfordre og teste synspunktet for at se, hvor langt det kan holde, og ejeren (/

ejerne) af synspunktet må argumentere for sin sag.

Frygt for at kritisere og overskride grænser

Der kunne også i undersøgelsen findes en sammenhæng mellem at mene, at man ikke bør kritisere andres tro og meninger, og at man hellere vil lade en sag ligge end at risikere at gå over andres grænser. Åndsfrihed handler naturligvis ikke om, at vi skal gå så meget til hinanden, at vi går over hinandens grænser. En konfrontation ved uenighed skal ske med respekt og omsorg for den anden.

I relation til ovenstående sammenhæng kunne man overveje, om der er en tendens til relativisme blandt de unge kristne; at uenigheder ikke skal diskuteres nærmere for ikke at risikere noget. Relativismens parole om, at "hvad der er sandt for mig, er ikke nødvendigvis sandt for dig" medfører desværre ofte, at en god kritisk dialog lukkes ned.

Nedbrudt distance mellem offentligt og privat

Det kan også overvejes, om den tilbageholdende adfærd ift. at gå ind i en debat hænger sammen med, at grænserne i dag har rykket sig, så der er en smallere accept af, hvad man kan sige, før nogen føler sig trådt over tæerne. Denne udvikling kan relateres til den efterhånden nedbrudte distance mellem det private og offentlige, som den digitale kommunikation og sociale medier i høj grad har bidraget til.¹ Når denne distance nedbrydes, bliver en kritik af holdninger i en offentlig

debat til en kritik af personen selv. Det presser både demokratiet og åndsfriheden.

Samtidig er den digitale kommunikations anonymitet - ifølge den tyske filosof Byung-Chul Han - også medansvarlig for udbredelsen af respektløshedens kultur, fordi respekten er bundet til navnet, som anonymiteten udelukker. Og denne kultur er yderligere nedbrydende for samtalen.

Samtalen må ikke forstumme

For at gå imod disse strømninger samt udfordre de unge kristnes syn på kritik af holdninger kan vi bidrage til, at de unge kristne udrustes og opmuntres til at gå ind i dialogen. Det kan kræve øvelse at debattere på en god måde, så det foregår med respekt. Og hvor man øver sig i at tage imod kritik og heri at adskille sag og person. Det centrale her er, at samtalen ikke bliver opgivet. Når samtalen forlades, risikerer vi isolation og fremmedgørelse (og måske til sidst ekstremisme). Vi må holde fast i dialogen og samtidig den gensidige ret til at holde fast i, at man selv kender sandheden. Det giver grobund for åndsfriheden i et samfund.

Samtalens potentiale

Som samfund må vi i åndsfrihedens navn søge at skabe størst mulig hensyn til alle grupper og individer. Hvordan disse hensyn må tages, kan vi særlig lære i den åbne, respektfulde samtale. I forlængelse af Habermas' teori om den kommunikative handling, har jeg en stor tiltro til de positive effekter af den åbne og herredømme- »»

»» frie samtale. Omend man med Bourdieu og Foucault kan indvende, at både kulturel kapital og diskursernes magt potentielt kan skævvride dette, mener jeg ikke, at vi har et bedre alternativ end den åbne samtale, der sigter mod en fælles forståelse, når vi ønsker et samfund præget af åndsfrihed.

Samtalen bidrager til en større forståelse for vores medmennesker. En forståelse af deres livsverden, og hvorfor noget, som ud fra ens eget perspektiv synes at være en bagatel, ikke er det for det andet menneske. Det medfører altså ikke nødvendigvis, at vi bliver enige, men samtalen bidrager til, at vi ikke mister blikket for de af vores medmennesker, som risikerer at blive ramt af fx en politisk regulering, hvilket igen kan motivere til at kæmpe for, at der skabes de størst mulige hensyn.

En god debatkultur må oparbejdes

Denne samtaleform er noget, man kan øve sig på. Og det er noget, vi må være med til at opmuntre unge kristne til. Det kan vi bl.a. gøre ved at bidrage til at skabe en god debatkultur i vores kristne fællesskaber, hvor vi tør være uenige med hinanden, udtrykke det og i respekt udfordre hinandens synspunkter. Det er vel også særlig vigtigt for unge, der stadig er ved at udforske troen.

Nogle gange kræver det mod at gå ind i en debat, hvor man risikerer, at ens synspunkter bliver udfordret. Hvad hvis jeg ikke kan argumentere

for min sag, eller jeg oplever at blive kørt over af den anden? For at imødegå dette, må der etableres en debatkultur præget af respekt, så der er plads til, at man ikke altid er lige skarp i sine argumenter, eller til at man har behov for en tænkepause eller indspark fra andre. Når man har oplevet dette i en tryk base, fx det kristne fællesskab, kan det bidrage til, at man også tør tage samtalen uden for dette fællesskab, og tør lade ens tro blive udfordret. Ligesom man i respekt tør stille spørgsmålstejn ved de synspunkter, man er uenige i.

Her kunne man med fordel gøre brug af debataftener, hvor man fx skal forsøge at argumentere både for og imod egne og andres overbevisninger, eller man kunne finde inspiration til gode og respektfulde samtaler i podcasten "Spændingsfeltet" (lanceret af IM) om uenigheder internt blandt kristne. Den gode debatkultur er dog noget, man over lang tid skal oparbejde i et fællesskab. Den skal erfares og praktiseres, hvorfor en enkelt temaaften ikke kan stå alene.

Afslutning

Jeg har forsøgt at argumentere for, at åndsfriheden konstant er aktuel og væsentlig at kæmpe for. Vi må kæmpe for den, fordi alle mennesker trods forskellige valg er ligeværdige til at træffe disse valg for sig selv, og fordi de stemmer overens med en gennemgående bibelsk tankegang.

Vi må kæmpe for vores egen og vo-

res næstes frihed til at leve efter og udtrykke egne overbevisninger. Og eftersom åndsfriheden kun eksisterer, så længe der er nogen, der forsvarer den, er det også nødvendigt, at de næste generationer føres ind i kampen for åndsfriheden. Her kan vi som kristne fællesskaber særligt påvirke unge kristne. Hvordan dette kan gøres, kan afslutningsvist opsummeres i tre punkter:

- *En grundlæggende indføring i åndsfriheden*, der skal bidrage til, at unge ser vigtigheden i, at vores samfund er præget af åndsfrihed.
- *En vægtlægning på konkrete udviklinger og problemer*, som sætter åndsfriheden på spil, hvorved unge hjælpes til at forbinde teori og praksis.
- *Øvelse i samtalen*, hvor fx en god debatkultur i de unges trygge fællesskaber kan give mod og motivation til at føre samtalen i den offentlige debat eller med kollegaer, kammerater, familie-medlemmer osv. for at opnå en dybere og bedre forståelse for hinanden. +

Helene Kofoed-Pihls to opgaver om åndsfrihed på *KPI Akademi* kan findes på dette link: <http://kpi.dk/hvad/kpi-akademi.aspx>

¹Jf. Byung-Chul Hans analyse af det digitale mediums effekter i bogen *I sværmen* (Forlaget Mindspace, 2017).



FOTO: UNSPLASH.COM/RELIQTT/REYNA

Relativismens parole om, at "hvad der er sandt for mig, er ikke nødvendigvis sandt for dig" medfører desværre ofte, at en god kritisk dialog lukkes ned.

Ny bog om en altid aktuell problemstilling:

Ethvert menneske er en halvø

20 ideer til god individualisme og sunde fællesskaber



Forholdet mellem individ og fællesskab er lige så gammelt som menneskeheden. Aktuelt har corona-krisen udfordret vores syn på dette forhold. Mange er begyndt at overveje, hvor-

dan de fremover skal prioritere hverdagens aktiviteter og finde den gode balance mellem fællesskabet og sig selv / det enkelte menneske. Men også når den aktuelle krise er forbi, vil forholdet mellem individ og fællesskab være afgørende for os alle.

Carsten Hjorth Pedersen kommer i sin nye bog med 20 konkrete idéer til, hvordan vi kan fremme den gode individualisme såvel som det sunde fællesskab. – I livet generelt samt i hjem, skole og menighed.

”Jeg tror, vi har brug for at arbejde grundigt med forholdet mellem individ og fællesskab. Ikke blot i teorien, men først og fremmest i praksis for om muligt at finde en sund og frugt-

bar balance – til gavn for både individerne og fællesskaberne”, siger Carsten Hjorth Pedersen. +

Fakta:

Ethvert menneske er en halvø er på 136 sider og koster 150 kr.

Rummer spørgsmål til samtale. Bogen bestilles ved at sende en e-mail til chp@kpi.dk

Oplys antal bøger og postadressen, de skal sendes til.

10 % rabat ved køb af fem eksemplarer eller mere.

Porto for forsendelsen tillægges prisen.

Faktura vedlægges.

Anbefal dine engelsktalende venner at læse *Influence with Respect*

I 2019 udkom *Påvirk med respekt* – i to oplag – på dansk. Nu er den oversat til engelsk og udgivet af det amerikanske forlag *Wipf and Stock*.



De fleste køber en bog, fordi nogen fortæller dem om den

Det lyder måske forjættende at få en bog udgivet på engelsk. Men alene i USA udgives der mere end 3.000 bøger – om dagen – så der skal gøres et stort arbejde for at ”trænge igennem lydturen”.

En af de mest effektive måder at gøre det på er, at nogen omtaler eller anbefaler bogen.

DERFOR: Hvis du kender engelsk-

sprogede venner, familie, kolleger, kirker eller skoler, som kan have glæde af at læse denne bog, vil det være rigtigt fint, at du fortæller dem om udgivelsen, fx ved at sende dem en e-mail.

På www.kpi.dk finder du både en flyer og en video, som du evt. kan linke til. Der ligger også et opslag på KPI's Facebook.

Bogens anliggende ...

... udtrykkes sådan på bagsiden af den amerikanske udgave:

Whenever we interact with other people, we influence them - and they influence us. Within this sphere, neutrality is an impossibility. Instead, we must learn to think in terms of good and bad ways of influencing, and here the keyword is respect.

In this book, longtime director of Christian Pedagogical Institute in Denmark, Carsten Hjorth Pedersen, provides valuable guidance for pa-

rents, educators, teachers, club leaders and preachers who influence others in work or leisure.

In a language accessible to all readers, the author shows the way to a healthy balance - a balance that relies on the will to confront, but without letting down the other person, neither through intimidation nor desertion.

Bogen kan købes her:

- Amerikansk Amazon (amazon.com): 17 dollars for paperback-udgave eller 10 dollars for Kindle-udgave.
- Britisk Amazon (amazon.co.uk): 14 pund for paperback-udgave eller 8 pund for Kindle-udgave.
- Den danske udgave, der kan bestilles på KPI, koster 150 kr.

PS: KPI har investeret 31.000 kr. i dette projekt (oversættelse etc.) Jo flere bøger der sælges, desto flere af vores udgifter får vi dækket. +

Lidt, men vigtigt om økonomien

Som både den daglige leder og bestyrelsen har skrevet om i årsberetningerne, har Corona-situationen ramt KPI hårdt på indtjening i foråret. Det betyder, at vi forventer at komme ud af året med et underskud i nærheden af 60.000 kr. Det er vi ærgerlige over, da vi mener, det er sundt og rigtigt, at KPI selv tjener en væsentlig del af sine indtægter.

Corona kalder på en ekstra gave

KPI har en god egenkapital, som vi naturligvis kan trække på; men da vi i det næste regnskabsår også kommer til at trække på den i forbindelse med ansættelse af en ny daglig leder, der skal etableres både praktisk og opgavemæssigt, vil vi meget gerne undgå dette.

Tak derfor, om I vil være med til at dække dette underskud med en ekstra gave til KPI.



Overvej at (gen)tegne gavebrev

En anden stor indtægtskilde for KPI er gavebreve. Mange af disse udløber i de næste år, og vi er derfor opmærksomme på, om denne indtægtskilde de næste år kommer til at ændre sig markant.

Tak om I også vil overveje at tegne eller gentegne gavebrev til KPI. For KPI er gavebrevene den indtægtskilde, vi

sammen med kontingenterne og brugerbetaling forventer og regner med i budgetlægningen. Gavebrevene har derfor stor værdi – også de små.

Yderligere info på www.kpi.dk →
Støt KPI +

Venlig hilsen
Karen Aagaard, formand
Lars Brian Larsen, kasserer

Meld adresseforandring til KPI

KPI får *ikke* besked fra PostNord, når du flytter. Vi kan derfor kun sende Nyhedsbrevet til den korrekte adresse, hvis du selv kontakter KPI og oplyser om din nye postadresse.

- Send en e-mail til kpi@kpi.dk eller et brev til Åbuen 28, 3400 Hillerød.
- Ring til KPI på 28 40 53 14. Indtal besked, hvis der ikke er nogen ved telefonen.

- Send en sms til 28 40 53 14. I alle tilfælde: Oplys navn samt gammel og ny adresse.
- For din egen skyld og for KPI's! TAK!

Gaver til KPI

Hvis du ønsker at give en gave til KPI, kan den indbetales via din pc-bank. Vælg en af følgende to muligheder:

- *Indbetalingskort/girokort.* Vælg kort-type "01" og tast KPI's giro-nummer 16775029.

- *Bankoverførsel.* Overfør beløbet til KPI's konto i Danske Bank. Regnr. 1551 – kontonr. 0016775029.

Har du ikke pc-bank: Send bud efter et girokort på KPI's kontor.

- Din gave til KPI er fradragsberettiget på din selvangivelse (Ligningsloven § 8a), forudsat KPI har dit personnummer.
- KPI udsender i januar kvittering til alle, der har givet gaver i det forgangne år.