



Ansigt til ansigt

▾ | **Bestyrelsens årsberetning for 01.08.2018 – 31.07.2019**
Af Karen Aagaard, formand for KPI

*Endnu ser vi i et spejl, i en gåde,
men da skal vi se ansigt til ansigt.*
(Paulus i 1 Kor 13,12)

Vi gætter, vi forventer, vi analyserer og undres. Vi forsøger at se ind i fremtiden og tage bestik deraf – og hver gang må vi indse, at vi ikke ser alt. Vi ser i et spejl, i en gåde.

Tak til alle jer, der fik det til at lykkes i praksis

Endnu et år har Guds velsignelse omfavnet KPI's økonomi. Endnu et år blev resultatet bedre end forventet. Vi budgetterede med et mindre underskud, og vi mente, at sådan måtte det være. Vi kunne ikke forvente, at Carsten kunne tjene det samme samtidigt med beslutningen om at igangsætte *KPI Akademi*, som både ville og skulle optage en god del af Carstens tid. I baghånden havde vi en fornuftig opsparet egenkapital, som vi mente, der passende kunne trækkes på. Og

alligevel afsluttes regnskabet igen med et lille overskud.

Hvordan gik dét til? Guds velsignelse hviler over KPI på en måde, jeg hverken kender fra mit daglige arbejde eller min egen lønkonto. *Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da ...*

Tak til alle jer, der fik det til at lykkes i praksis. Både ved at give gaver og løse opgaver.

Globaliseringen og KPI

Bestyrelsesaktiviteten i det forgangne år har bestået i gennemgang af igangværende initiativer, sparring på konkrete sager med Carsten og perspektiver for fremtiden. KPI's mange aktiviteter knytter til ved Carsten, og han har med fine nuancer beskrevet det i sin årsberetning. Men blev det helt tydeligt, at flere af Carstens produktioner er blevet – eller er ved at blive – oversat til andre sprog? På den måde kan Carstens skarpe syn på forholdet mellem kristentro og pædago-

gik nå ud til endnu flere, fx de 95 millioner, der har tysk som modersmål.

Jeg tror, vi vil komme til at oversætte flere artikler, andagtsbøger og dele af eller hele bøger. Her i Grundtvigs fædreland har vi en særlig arv at stå på, som KPI med Carsten i spidsen har bygget videre på og udviklet et skarpt praksissyn for og sikker bevidsthed om. En arv og en bevidsthed, som ikke er mange andre folkeslag forundt.

I KPI udviser vi gerne den service at oversætte, så andre end de nordiske nabolande kan oplyses deraf. Måske er globaliseringen også på vej til KPI. Måske hjemmesiden også skal oversættes – og måske Carstens fredagsrefleksioner på Facebook ligeså. Er I opmærksom på, at disse opslag også kan tilsendes pr. mail hver fredag? Hvis I er interesseret, sender I bare en e-mail til KPI, og I kommer på listen med det samme.

Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da ...

»»



»»



FOTO: UNSPLASH

Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da ...

Tillid

Vi oplever i KPI en fortsat forespørgsel på instituttets kompetencer i mange varianter. Mange søger også Carstens sparring i projekter, til forhold på arbejdspladser, i menigheder og hjem. Tak for den store tillid, som vi oplever som en stor anerkendelse af KPI.

I ti år har RADIUS gennemført en stor og anerkendt analyse af danskerne tillid til forskellige professioner. Tendensen er klar: Tilliden til bankrådgivere, ejendomsmæglere, bilfor-

handlere og politikere er faldende, mens tilliden til de "varme hænder" (jordmødre, sygeplejersker, læger og politibetjente), som danskerne møder *ansigt til ansigt*, består. Måske er det også denne udvikling, der får mange til at ønske sparring af KPI's daglige leder.

En mor henvendte sig fx for nylig til KPI for at købe et "klippekort" til supervisionssamtaler til sin datter, der har fået arbejde og opgaver inden for det pædagogiske felt, med ønsket om, at hun måtte lære kunsten at påvirke med respekt. Disse samtaler skal gennemføres i det skoleår, vi netop har taget hul på.

Afslutning og evaluering af KPI Akademi

Med udgangen af 2019 nærmer KPI Akademis første hold sig sin afslutning. Det er meget opløftende at følge de studerende gennem Carstens fortællinger og via de produktioner, som deres opgaver medfører.

I efteråret 2019 vil vi derfor lave en grundig evaluering og på den baggrund lægge en fremadrettet strategi. Skal der oprettes endnu et hold på KPI Akademi? Og i så fald hvornår? Hvordan oplever de studerende sig mod-

taget og set – og hvordan får vi dem positioneret, så I andre ser dem, og hvad de kan bidrage med rundt om i landet?

Tydeligt er det allerede nu, at der er tale om et dannelsesforløb for de unge studerende. Deres kompetencer og viden vil derfor helt sikkert komme mange til gode, som møder dem *ansigt til ansigt*.

KPI på den lidt længere bane

I oktober holder KPI sin første strategidag, der skal handle om KPI på den lidt længere bane. Vi ved alle, at Carsten stopper før KPI, og vi føler os forpligtede på at forholde os til den situation for også at kunne arbejde i den retning sammen med Carsten. Dagen er den første af formodentlig flere. Også her gælder det, at vi kun ser i et spejl, i en gåde. Dette vil vi fortælle mere om i bestyrelsens årsberetning i 2020.

KPI's generalforsamling og fænomenet skam

Vi glæder os til at se jer til vores nu traditionsrige generalforsamling. På side 3 finder I en rigtig invitation dertil med de relevante oplysninger. Det er vigtigt for os, at I kommer til denne



FOTO: UNSPLASH

Ansigt til ansigt ...

samling, der består af fælleskab, generalforsamling og et religionspædagogisk aftenarrangement. *Sammen* er vi KPI. Vi har brug for jeres sparring, jeres idéer og jeres gode og nysgerrige spørgsmål, der afdækker vores egne blinde vinkler. Vi glæder os derfor til at se jer.

I år handler aftenarrangementet om skam. Psykolog Krista Korsholm Bojesen har speciale i *skam*, selv-værd og grænser. Vi oplever en stor gruppe i vores samfund, der har ondt i livet. Børn og unge, der ikke føler sig tilstrækkelige og er angst for at fejle. Dette vil Krista holde foredrag om, og der vil efterfølgende være mulighed for uddybende spørgsmål og debat. Vi mener, *skam* er et rigtig vigtigt emne, der trænger ind under de symptomer, vi ser og oplever på facaden, og vi glæder os derfor til at mødes med jer om dette.

For mange børn og unge fylder de sociale medier meget. Deres verden bliver på en måde meget større og samtidigt meget mindre, da de via de sociale medier også kommer til at spejle sig i de andre, de ikke møder *ansigt til ansigt*. Det være sig venner, der poster højdepunkter fra ferien, og influencers, der forsøger at meningsdanne og definere den rigtige krop og meget mere. Svært bliver det derfor at føle sig tilstrækkelig. Bange bliver man for at fejle.

Skæringspunktet mellem kristendom og pædagogik er også i denne sammenhæng utrolig vigtigt. I KPI fortsætter vi derfor – rodfæstet i vores sunde arv – ihærdigt at spejle efter de fokuser, tiden kalder på, samtidig med, at vi glæder os til, at vi ansigt til ansigt skal se den hellige, treenige Gud og forstå sammenhænge og gåder.

Tak

Tak til Carsten for det daglige og vedvarede engagement. Tak til den øvrige bestyrelse for jeres ærlige og hjertevarme engagement i KPI via vores bestyrelsesmøder. Tak til alle jer, der læser KPI's Nyhedsbrev og deltager i generalforsamling, og til jer, der på anden vis viser os jeres opbakning. +

Husk KPI's generalforsamling med efterfølgende foredrag

Fredag, den 30. august 2019

Missionshuset *Betania*, Ryttergade 3, 5000 Odense



Missionshuset *Betania*, Odense

Kl. 15.30 – 19.00 er der ordinær generalforsamling if. vedtægterne.

Kl. 19.00 – 21.30 er der foredrag ved psykolog, Krista Korsholm Bojesen: *Børn, unge og skam*



Krista
Korsholm Bojesen

For yderligere info se sidste Nyhedsbrev eller KPI's hjemmeside.

Tilmelding til første del er nødvendig aht. spising kl. 18.

Tilmelding til anden del er ikke nødvendig.

Velkommen!



Lad os være tro i vores tid og på vores sted

Arbejdsberetning 1. august 2018 – 31. juli 2019 Af Carsten Hjorth Pedersen, daglig leder

Endnu et KPI-arbejdsår er gået. Det 20. for mit vedkommende. Set i familiens, skolens og kirkens lange perspektiv er det en meget kort periode. Fra den side set er det rigtigt, at vi er på jorden en ganske kort årrække, slår nogle streger i sandet, og så er vi borte igen. Men det er også en *lang* periode. Jeg blev ansat før "nine-eleven", og inden der for alvor kom vind i frygten for tydelig religiøsitet, som vi på den fløj i kirken, som KPI står sammen med, er oppe imod i dag. Jeg synes, der er sket utrolig meget de sidste 20 år!

Mere opmuntrende og mere foruroligende

Ind imellem funderer jeg over, hvordan Gud mon ser på vores tid. Det har jeg naturligvis ikke noget svar på. Men jeg tænker, at han ser meget anderledes på den, end jeg gør. Mit gæt er, at han både vurderer vores tid mere foruroligende og mere opmuntrende end jeg.

Opmuntrende er det i hvert fald, at evangeliet har voldsom fremgang nogle steder i verden. Tænk fx på Mekane Yesus Kirken i Etiopien, som blev stiftet i 1959 (da jeg var fire år) med ganske få medlemmer, men som i dag er verdens største evangelisk-lutherske kirke med cirka 9 millioner medlemmer. Det er også *religionspædagogisk* set meget opmuntrende.

Men foruroligende er det også, at "den gamle" kristenhed i Vesteuropa på mange felter har forladt sit fundament. Det er i virkeligheden sket for årtier, måske århundreder siden; men det er en dominerende tendens de sidste få år, at de, som fortsat står på det klassiske kristne fundament, i stigende grad udgrænses fra samfundsdiskurser, ja, betragtes som farlige for de vesteuropæiske demokratier. Det er også *religionspædagogisk* set meget foruroligende.

Jeg er klar over, at dette er malet med meget bred pensel. Men jeg tror, det rummer en pointe, som også har et budskab til mikroskopiske KPI. Nemlig, at vi skal være tro i vores tid og på vores sted. Tro imod den Herre, som vi tjener, og tro imod de mennesker, han har sat os til at tjene.

Det betyder, at vi skal prøve at fremme alt det, som i sandhed gavner mennesker til krop, sjæl og ånd, og at vi frimodigt skal bekæmpe – med Ordet, ordene, bønner og diakonien – alt det, som destruerer menneskers åndelige, psykiske og fysiske liv.

Herunder følger nogle eksempler på, hvordan KPI søgte at realisere dette overordnede mål i arbejdsåret 2018-19.

KPI Akademi

KPI Akademi har været en stor opmuntring. De 15 unge, der begyndte i januar 2018, er stadig "med ombord", og hvor er det spændende at følge dem. Jeg prøver at række en religionspædagogisk stafet videre. Derfor er det en stor glæde at erfare, at de alle 15 gerne vil gribe den. Ikke for at

bliver kopier af mig eller andre, men for at bære et dna videre.

I årets løb har vi været sammen to lange dage, hvor fortrinsvis jeg har undervist, men de studerende har også holdt oplæg. Derudover har de studerende haft lokale samlinger. De har også alle 15 skrevet deres første opgave, som blev præsenteret i KPI's Nyhedsbrev i februar 2019. Vældig spændende læsning, der er tilgængelig på www.kpi.dk

I løbet af året har jeg haft mange telefonsamtaler, e-mail-vekslinger og fysiske møder med enkelte studerende, som konkretiserer mit følgeskab med dem.

Vi har sidste samling – som er blevet udvidet – i oktober 2019, hvor Paul Otto Brunstad underviser. Og sidst på året skal de alle 15 aflevere deres anden opgave. I alt har de et pensum på 2.000 siders religionspædagogisk litteratur.

Jeg synes, perspektivet er stort: 15 unge bliver udrustet til at have ledende roller på det kristen-pædagogiske felt i hjem, menigheder, skoler, institutioner og samfundsliv i fremtiden.



De studerende på KPI Akademi

Det mundtlige

En vigtig del af mit arbejde er at medvirke ved diverse arrangementer. I 2018/19 fordelte de sig sådan i forhold til forskellige målgrupper:

- Ansatte eller bestyrelser på kristne friskoler, efterskoler eller højskoler: 36 lektioner.
- Forældre og bedsteforældre: 33 lektioner.
- Medarbejdere i det kristne børne- og ungdomsarbejde: 10 lektioner.
- Prædikanter, præster, ledere: 6 lektioner.
- Studerende: 4 lektioner.
- Andre foredrag: 2 lektioner.

I alt 91 lektioner, mod 74 skoleåret før.

De fleste af disse medvirkere er foregået i Danmark; men det er også blevet til nogle rejser til Norge og Sverige.

I 2018/19 har KPI fået mere end 50 henvendelser fra personer vedr. anvisning af bøger, drøftelse af en konkret sag, indhentning af et godt råd eller diskussion af et pædagogisk spørgsmål. Nogle har kunnet klares i telefon, andre er foregået via e-mail, andre igen har medført fysiske møder. Denne type opgaver har været stigende hen over de seneste år.

Nogle eksempler:

- En lærer fra en kristen friskole, som vil tale om, hvad der kendetegner en kristen skole.
- Respons til en person, der gør sig nogle overvejelser om "kristen samtale teknik".
- Møde med en underviser på UCC, der vil tale om påvirkning med respekt.
- Kommentering af artikel om køn og identitet.
- Vejledning af en HF-studerendes eksamensopgave i faget kristendom.

Det skriftlige

I årets løb er jeg blevet interviewet eller har skrevet artikler 15 gange til diverse aviser, tidsskrifter og foreningsblade.

Desuden er der sket følgende, hvad angår bøger og pjecer:

Bogen *Påvirk med respekt* blev udgivet den 31.01.2019. Pr. 07.08 er den solgt i knap 700 eks., hvilket er tilfredsstillende.

52 andagter fra mine bøger *Vind!* og *Skyd!* er blevet oversat til tysk og



udgivet under titlen *Gottes Liebe ist wie ein Ozean*.

Alle de fem andagtsbøger skal oversættes og udgives på færøsk.

Studiehæftet *Børn i pluralisme*, som var et af de konkrete resultater af projektet med samme navn, blev udgivet i foråret 2018; men er nu udsolgt, hvilket er glædeligt. Det har fået en rigtig god modtagelse. Hæftet kan stadig købes som PDF-fil for 50 kr. ved henvendelse til KPI's kontor.

I årets løb udgav KPI desuden en pjeces på 12 sider, skrevet af en studerende på *KPI Akademi*, Christina Munk Eriksen. Den hedder *MOR. Refleksioner til gravide og førstegangsfødende*. Desuden ligger vi inde med pjecen *Børn i skilsmisse*. Begge pjecer kan rekvireres gratis ved henvendelse til KPI's kontor. Alle de øvrige "lysegrønne pjecer" ligger som PDF-filer på KPI's hjemmeside.

Kønsidentitet og seksualitet

Det tema, som har fyldt mest i skoleåret 2018-19, har været kønsidentitet og seksualitet. Året før indspillede jeg for Indre Missions Familiearbejde fire små videoer om temaet. Og mit hæfte *Hvordan tale med børn og unge om sex?* blev genudgivet.

I sensommeren 2018 blev temaet igen sat på mediernes dagsorden i anledning af et møde i *Samråd for mission og kirke*, hvor temaet blev drøftet. Jeg blev bl.a. interviewet til TV2, og flere fra KPI's naboorganisationer var i medierne. Senere på efteråret afholdt Evangelisk Luthersk Netværk en konference om temaet, hvor jeg medvirkede. Og en hel del af

ovennævnte lektioner i diverse sammenhænge har handlet om samme tema, især spørgsmålet, om køn er en konstruktion eller en biologisk givet sag. Desuden var jeg – sammen med andre repræsentanter fra klassisk-troende miljøer – til dialogkaffe hos *Sabaah*, som er en forening for homo-, bi- og transseksuelle med anden etnisk baggrund end dansk.

Åndsfrihed igen

Også spørgsmålet om åndsfrihed har fyldt noget i KPI's seneste arbejdsår. Igen. Det er en sag, som er blevet påtrængende, fordi tydelig kristen tro ofte lægges i samme kasse som ekstremistisk islam, hvilket er ulykkeligt. Ikke først og fremmest for os, som det rammer, men for det danske samfund, som står i fare for at udgrænse tydelig og livsfremmende kristen tro.

Men at kæmpe for sit eget mindretals rettigheder og stemme i samfundet er nødvendigvis også at kæmpe for sine meningsmæssige modparters frihed til samme. Jeg er kun selv fri på offentlighedens arena, hvis min næste også er det!

Derfor inviterede KPI for tredje år i træk alle ca. 110 kirkelige organisationer og institutioner i Danmark til *Kirkeligt samråd for åndsfrihed* den 30. april 2019. Cirka 35 mødte frem, og vi havde en rigtig god dag. Men det var ca. 10 færre end året før. Det skyldes nok bl.a., at der – glædeligvis – er mange, som i disse år kæmper for åndsfriheden i Danmark. Det gælder fx foreningen *Åndsfrihed og RESAM*, der er et initiativ for religiøs samtale og profilering. KPI er derfor

»» pt. i tænkeboks, om vi skal invitere til endnu et samråd.

Åndsfriheden var også aktuel på en konference på Christiansborg, som *Børns Vilkår* arrangerede den 30. januar. Temaet var negativ social kontrol, især i religiøse miljøer, herunder Indre Mission og Luthersk Mission. Derfor opstår det relevante spørgsmål: Hvornår anvender man som tydelig troende forældre negativ social kontrol over for sine børn, og hvornår er der tale om den tydelige påvirkning, som alle børn og unge har brug for?

Min bog *Påvirk med respekt*, som pudsigt nok udkom dagen efter konferencen, prøver at adressere dette spørgsmål. En udløber af konferencen blev også, at jeg og to andre efterfølgende var til møde med seniorkonsulent Bente Boserup og en konsulent mere fra *Børns Vilkår*. Vi havde en nyttig og afklarende samtale.

Konsulentarbejde og sparring

I løbet af et normalt arbejdsår er der en del møder og samtaler med personer, som KPI samarbejder med. Sådan har det også været i år. Jeg har bl.a. været sparringspartner for en kirkelig medarbejder, som er i færd med at implementere et projekt vedr. kristen oplæring. Jeg har også fungeret som konsulent for et arbejde med at søge at udarbejde en plakat, som på en enkel måde viser medarbejdere i kristne

daginstitutioner, hvordan det kristne livssyn hænger sammen med institutionens hverdag.

Desuden har jeg hvert år to kontormøder med Hans Jørgen Hansen og Torben Mathiesen fra Foreningen af Kristne Friskoler samt to møder i en netværksgruppe for kristne friskoler i Norge.

Efterskolekursus

I november 2018 afholdt KPI for tredje gang kursus for ansatte på de kristne efterskoler. Det samlede denne gang 125 deltagere, hvilket er yderst tilfredsstillende. Der sigtes imod endnu et kursus i november 2021.

Konsulenter og foredragsholdere

Siden Niels Kousgaard sluttede sin ansættelse i KPI i 2013, har vi haft en ordning med nogle konsulenter, der har været ansat i små ad-hoc-stillinger, samt to-tre personer, som holder foredrag for KPI. Denne ordning fik i løbet af forgangne skoleår mindre volumen.

Kristian Søndergaard, som var tovholder for efterskolekurset, ønskede ikke at fortsætte, og KPI's bestyrelse prøver at finde en anden model fremadrettet.

Anna-Kathrine Thunbo Pedersen, som var konsulent for Konfirmandkurserne (KK), ønskede også at slutte i sin opgave, og KPI's bestyrelse har besluttet ikke at genbesætte op-

gaven, da de vurderer, at den kan varetages lige så godt af en person, som KK-udvalget ansætter.

Conrad Thorup Elmelund redigerer fortsat KPI's hjemmesider og varetager vores profil på Facebook. Det er vi meget taknemmelige for.

KPI har desuden aftale med to foredragsholdere: *Dan Månsson* og *Niels Kousgaard*. De og deres emner præsenteres på KPI's hjemmeside.

Hjemmesider

KPI driver tre hjemmesider:

kpi.dk er vores hovedside. Her findes alle relevante oplysninger om KPI samt en række resurser, fx 70 læseværdige artikler. Her finder man også indholdet fra den nedlagte hjemmeside *åndsfrihed.dk*.

På *katekismusinspiration.dk* ligger der omkring 700 siders gratis materialer for børn, teenagere, unge og voksne. Til personlig brug eller til brug i fællesskab med andre.

godforkyndelse.dk er en værdifuld værktøjskasse for forkyndere, mødeledere og tilhørere.

Facebook

Hver fredag (minus ferierne) har jeg et opslag på KPI's Facebook. Det er som regel en kommentar til et aktuelt spørgsmål, der har med KPI's virke at gøre. Facebooksiden har haft en vækst i interesse i dette arbejdsår, hvilket ses her:

- Vi har 1.166 faste følgere, mod 922 for et år siden.
- Hvert af årets 44 opslag er i snit blevet vist for 2.507 forskellige personer, mod 1.919 året før.
- Opslagene deles nu i gennemsnit 16 gange, mod 7 gange året før.
- Opslagene likes nu i gennemsnit 82 gange, mod 44 gange året før.
- Opslagene får nu i gennemsnit 7 kommentarer med på vejen, mod 4 året før.

Facebook er dermed blevet en væsentlig platform for KPI.

Det er også muligt at få Facebook-opslagene sendt som e-mail – hvis man anmoder om det ved henvendelse til KPI's kontor.

Regnskab 2018

KPI kom ud af 2018 med et overskud på 32.667 kr., hvilket er bedre end budgetteret. KPI har pr. 31.12.2018 en egenkapital på 658.450 kr., hvilket

HEDEMØLLE · SÆDDING · FRØSTRUPHAVE · DJURSLANDS




**TILMELDINGEN ÅBNER
7. OKTOBER 2019 KL. 15**





KONFIRMANDKURSUS.DK

28. JUNI - 11. JULI 2020

er meget betryggende. Regnskabet kan ses på kpi.dk → Hvem er vi → Se næste årsregnskab.

En varm TAK for gaver og kontingenter i 2018. Vi håber, I fortsætter 2019, 2020 og ...

Tak til KPI's medlemmer m.fl.

KPI har cirka 710 personlige medlemmer, som vi sætter stor pris på. Med jeres kontingent sikrer I cirka 15 % af KPI's årlige indtægt. I er også vores bagland, der for manges vedkommende beder for arbejdet. Desuden er der cirka 145 af jer, der giver gaver til KPI. TAK, at I er der!

Ud over de personlige medlemmer har KPI otte medlemsorganisationer: Bibellæser-Ringen, Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, Evangelisk Luthersk Mission, Indre Mission, Indre Missions Unge, Kristeligt Forbund for Studerende, Luthersk Mission og Luthersk Missions Børn og unge. TAK også for den store tillid, I viser KPI. Vi glæder os over samarbejdet.

Jeg vil også rette en tak for et godt samarbejde til regnskabsfører Karna Larsen og KPI's bestyrelse med formand, Karen Aagaard i spidsen. Tak til ovennævnte konsulenter og foredragsholdere. Tak til alle mine venlige "kolleger" på Johannesskolen, hvor KPI har kontor. Og endelig tak til alle jer, som jeg ved mange anledninger møder ved arrangementer rundt om i landet. +




RELIGIONS- PÆDAGOGISK SYMPOSIUM

Den 17.-18. april 2020
på Danhostel, Fredericia

KPI ønsker med symposiet at samle alle med interesse for religionspædagogisk teori og praksis, fx organisations-, skole- eller menighedsansatte, til et døgn med oplæg, debat og ideudveksling. Formålet er at udruste og inspirere religionspædagogiske nøglepersoner. »Religionspædagogisk« forstås i denne sammenhæng ikke snævert som det at formidle kristentro, men bredt som alt det, der har med opdragelse, undervisning, formidling og forkyndelse på grundlag af et kristent menneskesyn at gøre.

PRIS: 500 kr. pr. person (hvilket er ca. halv pris i forhold til symposiets faktiske udgifter). Søg evt. en menighed eller organisation, som du er knyttet til, om dækning af rejse og ophold.

TILMELDING: Skriv en e-mail eller send en sms (se info herunder) og oplys om:

- Navn
- Stilling
- Evt. religionspædagogisk opgave/interesse i fritid eller arbejde
- Telefon
- E-mail

Tilmelding senest den 20. marts 2020

ARRANGØR: Kristent Pædagogisk Institut (KPI)
E-mail: kpi@kpi.dk – mobil 28 40 53 14

KPI - pædagogik med værdi
KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL FØLGENDE PROGRAM!

Fredag den 17. april:

14.30 Kaffen er klar.
15.00 Velkomst og introduktion.
15.30 **Individ versus kollektiv som en religionspædagogisk udfordring**
Oplæg v. daglig leder af KPI, førstelektor Carsten Hjorth Pedersen.
Afbrudt af pause fra 16.30 til 17.00.
18.00 Aftensmad.
19.00 Foredrag v. professor på Syddansk Universitet og H.C. Andersen centret, Johs. Nørregaard Frandsen: **Fortællingskraft.**
Debat.
21.30 Aftensang og natbio med efterfølgende nattesæde.

Lørdag den 18. april:

07.30 Morgenmad.
08.30 Morgensang med åndelig betragtning v. afdelingsleder og formand for KPI, Karen Aagaard.
09.00 **Dannelse versus forkyndelse som en religionspædagogisk udfordring**
Oplæg ved tre symposium-deltagere.
Afbrudt af pause fra 09.45 til 10.15.
11.00 **Hvad har deltagerne på hjerte?**
Korte oplæg med efterfølgende respons.
Afbrudt af pause fra 11.45 til 12.15.
13.00 Tak for denne gang!
To-go-pose og afrejse.



Carsten Hjorth Pedersen holder seminar på menighedsdamp i Hjallerup juli 2019



Tre hvilepunkter i det travle børnefamilieliv

➤ | Af daglig leder Carsten Hjorth Pedersen

Sommerferien er forbi, og hverdagen har indfundet sig. I nogle uger har voksne og børn haft mere med hinanden at gøre. De er ”rykket lidt tættere sammen i bussen”. Det er rigtig godt og vigtigt. Men det kan ikke blive ved. Det er også godt nok, at hverdagen indfinder sig igen.

Men dermed begynder for de fleste også et mere travlt og fragmenteret liv. Der er meget, man skal og vil. Arbejdet og karrieren skal passes. Fritidsinteresser og venner skal der også være plads til. Børnene er også trukket i mange retninger, ikke mindst af de allestedsnærværende elektroniske medier med deres uanede muligheder for spil, sociale fora, film og videoer.

For at kunne ”overleve” og finde vej i hverdagens travlhed, tror jeg, det er vigtigt at have nogle holdepunkter. Nogle hvilepunkter.

Kærligheden, kunsten og kirken

Den tyske sociolog Hartmut Rosa, som har foretaget meget grundige analyser af ”højhastigheds-samfundet”, som vi lever i, hævder, at der især er tre steder, hvor vi kan finde hvilepunkter – eller ”resonans”, som han kalder det – i en fragmenteret hverdag. Han udtrykker det sådan:

”Derfor taler jeg også om tre former for resonans: 1) Den horisontale, som er den, der finder sted mellem mennesker, 2) den diagonale, som er oplevelsen af resonans mellem mennesker og ting, fx bageren og hans dej, forfatteren og hendes tekst, og 3) den vertikale, som er resonansen mellem mennesket og det, der ligger som det dybeste lag i vores eksistens. Det, der bl.a. føder religionen.”¹

Populært sagt henviser Hartmut Rosa altså til kærligheden, kunsten og kirken.

Lad mig uddybe – med konkrete eksempler – hvordan de tre er vigtige oaser for en travl børnefamilie.

1. Kærlighed og kroppenes møde

Internettet er kommet for at blive!

Det har blandt andet givet os mulighed for hurtig informationssøgning og lettere kommunikation. Men det er også en motor for den fragmentering, jeg skriver om her. Derfor må der handles bevidst i børnefamilierne. Fordi levende mennesker er vigtigere end flimrende skærme.

Den grundlæggende relation mellem familiens medlemmer rummer langt flere vitaminer end ”livet” på ipaden, spilkonsollen, mobilen og computeren. Og de relationer har meget at gøre med, at vores *kroppe* mødes. Kærligheden gror, når krop møder krop. Det ser vi konkret i den seksuelle forening, hvor nyt liv kan skabes, når kroppene mødes. Men det er også tilfældet, når god tilknytning og relation skal skabes. Derfor følgende forslag:

- Læg vægt på måltidsfællesskaber (selv om de nogle gange er kaotiske). Vi mødes og spiser sammen. Det er vigtigt. Så i de tre kvarter, det varer, er der ingen skærme ved bordet. Heller ikke for de voksne. Mobiler kan lægges i en kasse til samme brug, og ingen rører dem under måltidet. Jeg ved godt, at det ofte er lettest at spise hver for sig; men måltidets mange relationelle vitaminer – fx konfliktløsning – får man ikke med, når man spiser hver for sig.
- Læg vægt på at gøre ”noget elektronisk” sammen. For det kan elektronikken også bruges til. Se film sammen – som I taler om bagefter. Nyd et spil med og mod hinanden. Grin af de samme videoer – og sluk for de dårlige. Vis interesse for dit barns liv med skærmene. Vær nysgerrig. Lad dem lære dig noget. Og giv dem frimodigt et kompas til styre efter.
- Lær også børn – ved *selv* at bruge den – at sluk-knappen er den vigtigste. Børnene lærer kun at forholde sig sundt kritisk til de mange ting i medierne, hvis du selv gør det. Der kan og bør ikke

udgives en manual for sort og hvidt; men dit barn har brug for dine værdier – også selv om det nogle gange protesterer imod dem – for at kunne skelne skidt fra kanel. Og slukke for skidt.

- Sæt grænser for, hvor meget *tid*, børnene får lov til at bruge alene med devices. Og kæmp for, at grænserne ikke overskrides (for ofte). Elektronikken har en særlig evne til at stjæle tid fra os. Og eftersom tiden er livet, og relationerne ikke kan plejes uden tid, er det vigtigt, at skærmene ikke stjæler for meget tid. Vær selv et godt forbillede!
- Begræns brugen af devices som babysitter. Tål lidt mere støj i bilen. Sæt grænser for, *hvor længe* børnene må blive passet af den elektroniske babysitter. Børn har godt af at tackle kedsomhed på *andre* måder end med en skærm.
- Kræv, at børnene skal ud og røre sig indimellem. Det er igen godt af at blive holdt i gang. Sunde, aktive kroppe er bedre til at elske!
- Glæd dig over din egen krop (selv om den er ufuldkommen) og bring den i spil med dine børn. Tag initiativ til kilde- og slåskampe med børnene, hvor kroppene mødes. Et klemt ribben eller en forstuvet finger kan være en kærlighedserklæring.
- Dyrk den gode kropskontakt med dit barn, fx når I ser noget sammen på skærmen. Sæt dig i skrædderstilling med dit barn på skødet, når I ser noget godt, sjovt eller spændende. Det er en glimrende anledning til at nusse dit barns øre eller stryge det over håret.
- Læs op for børnene eller fortæl historier for dem. Det giver dem *individuelle* billeder i deres hjerter, som er langt mere udviklede end skærmenes præfabrikerede billeder.

2. Kunst, pligter og relation til ting

Hartmut Rosas pointe om at være i relation til tingene er vigtig. At lave bolledejen. At gøre sig umage med tegningen. At hugge brænde. At lave blomsterbuketter. At ordne sin cykel. At øve sig i at sparke straffe. Der er ofte besvær ved den slags; men det kan overvindes. Man kan øve sig. Både børn og voksne kan finde en umiddelbar glæde ved at relatere til den fysiske verden.

Det handler også om at give børn en relation til kunstens verden, bredt forstået. Man gør børn en tjeneste ved af og til at forlange, at de går med på museum eller ser et gammelt slot. Eller at de skal med til en koncert eller opleve en opera. Eller at nu læser far "en klassiker" for os alle.

Men det kommer ikke af sig selv. Der må tages tid til det, og man må motiveres for det. Men det er nogle af oaserne, som kan give hvilepunkter i en travl hverdag. Især hvis børnene mærker fars og mors entusiasme og insisterer.

Forholdet til tingene drejer sig også om noget mere hverdagsnært, nemlig at det er sundt og udviklende for børn at forholde sig til *hjemmets* ting fx ved at have pligter. Der kan være hjem og situationer, hvor det er smartest, at man betaler sig fra fx rengøring i hjemmet. Men prøv alligevel at få børnene på banen – selv om det kan være et slid. Værelset skal ryddes op. Opvaskemaskinen skal fyldes og tømmes. Gulvet skal støvsuges eller vaskes. Toiletterne skal vaskes. Disse opgaver kan børn tage del i. Det er

opgaver, vi løser for fællesskabets skyld. Det er praktisk kærlighed til de andre.

Jeg taler ikke for et bestemt renligheds- eller oprydningniveau. Det skal heller ikke være i urimelig grad; men fx et kvarter tre dage om ugen.

- fordi der er tale om reelle behov, for at et hjem kan fungere,
- fordi det oplærer både drenge og piger til at gøre husligt arbejde,
- fordi det giver sundt selvværd at udfylde en reel funktion,
- fordi det markerer, at et hjem er et fælles projekt, hvor alle behøves,
- fordi de travle forældre har brug for lidt aflastning.

3. Gudstro er vigtigere end forbrug

Vi lever i en tid, hvor børn, teenagere og unge er blevet en meget væsentlig forbrugergruppe – enten i kraft af et selvstændigt forbrug eller i form af det, forældre, bedsteforældre og andre køber til dem. Det er vigtigt, at vi forholder os realistisk til denne dominerende tendens. Vi kan naturligvis ikke melde os ud af den tid, vi lever i. Men vi kan forholde os bevidst og kritisk til den. Og vi kan insistere på, at kirken og troen er vigtigere end forbruget.

For hvad er det, vi har brug for, når krisen kommer, når sygdom, sorg og tab rammer os? Det er ikke designermøblerne eller modetøjjet. Det er noget, der er større end os selv. Det er en magt med evig tyngde.

Det handler primært om vores *eget* forhold til penge og forbrug. Børnene

tager uvægerligt ved lære af os voksne. Det er håbløst at forsøge at præge dem til en anden holdning end den, vi selv udviser. Hvis vi altid skal have det sidste nye, og hvis vi i høj grad lader os påvirke af reklamerne, bør vi ikke undre os over, at vores børn gør det samme.

Børns lykke er ikke ligefrem proportional med mængden af ting, de ejer. Hellere give børnene forholdsvis få kvalitetsting, som de virkelig bliver glade for, end tusind slags ting og sager, som dels gør børneværelset uoverskueligt, dels går alt for hurtigt i stykker.

Meget gavmilde bedsteforældre kan man opmuntre til at give til børneopsparingen og så skære lidt ned på fødselsdags- og julegaverne.

Vi lever i en tid, hvor forbruget er blevet så stor en del af menneskers identitet, at vi bør gøre noget for at imødegå denne stærke trend og satse på de værdier i livet, som er langt vigtigere: Relationen til vores Skaber og Opretholder (Gud Fader), Frelser og Herre (Guds Søn), Livgiver og Fornyer (Gud Helligånd). Den treenige Gud er den eneste, der kan holde til at være Gud i vores liv. Alt det, som forbruget tilbyder os – og som let får guddommelige status i vores liv – vil svigte til sidst. Kun Gud magter at være Gud.

Du gør derfor dit barn den allerstørste tjeneste ved at gøre Gud nærværende i familiens travle hverdag. Han er der. Han vil være der – midt i voksende vasketøjsbunker, rod på børneværelset og trælse kolleger på arbejdet. Han er hvilepunktet over alle andre. Ikke først og fremmest som en arbejdsgiver, men som en kærlighedsgiver. Gud er en udtømmelig kilde af liv, nåde og kærlighed. Opsøg som familie den kilde i Bibelen, bønnen, lovsangen, samtalen og gudstjenesten.

For de gode hvilepunkter i en travl, fragmenteret hverdag er:

- Relationen til andre mennesker i kroppenes møde.
- Relationen til tingene omkring os, både hverdagens og kunstens "ting".
- Relationen til ham, der er større end os selv og tingene, nemlig Gud. +



¹ Kristeligt Dagblad den 13.10.2016.

Du kan få KPI's fredagsklummer på e-mail

– eller læse dem på Facebook

De sidste tre år har daglig leder, *Carsten Hjorth Pedersen* haft et opslag hver fredag (undtagen i ferierne) på KPI's Facebookside. Der er for tiden knap 1.200 faste følgere.

Opslagene, der er på ca. 30 linjer, handler om børn, opdragelse, undervisning, forkyndelse, åndsfrihed og

aktuelle sager. Kort sagt de temaer, som KPI er sat i verden for at arbejde med. Herunder finder du et par eksempler.

Hvis du er på Facebook, kan du blive følger. Søg blot efter "Kristent Pædagogisk Institut".

Nu er det imidlertid ikke alle, der

er på Facebook. Men hvis du ønsker at modtage de ugentlige klummer alligevel, har vi oprettet en service, så du kan få dem *tilsendt på e-mail*. Skriv blot dit ønske derom i en e-mail, som du sender til chp@kpi.dk, så vil du modtage klummerne hver fredag – indtil du ikke ønsker det længere.



Det sker ikke daglig, at jeg får anledning til at ytre mig på landsdækkende TV. Men i onsdags blev jeg interviewet til et indslag i TV2-Nyhederne, hvor også Søren S. Sørensen og Hans Ole Bækgaard medvirkede. Anledning var en artikel i Berlingeren samme dag, hvor vi fremholdt det gode i, at mennesket er skabt som mand og kvinde contra tanken om køn som en social konstruktion.

Jeg blev interviewet i 45 minutter;

men der blev kun plads til 15 sekunder i indslaget. – Så er det jo godt, vi har Facebook, hvor jeg kan nævne nogle af de ting, der ikke kom med på TV.

Derfor disse fem statements:

1. I kirkelige sammenhænge må vi stille os solidarisk med de (relativt få) medmennesker, der har en usikker kønsidentitet, eller som direkte føler sig som det modsatte køn. De bærer på en stor smerte, som i min

optik er en følge af, at tilværelsen – og det gælder os alle – uden for Paradis mildest talt er beskadiget. Vi må sammen med læger, psykologer og andre fagpersoner prøve at række disse mennesker en hjælpende hånd – også selv om nogle af dem formodentlig ikke vil tage imod den hånd.

2. Hjælpen til disse maks. 5 % af befolkningen kan ikke være, at vi opløser kønsidentiteten for de 95 %, og da slet ikke, at vi påfører børn og unge

nogle overvejelser om deres egen kønsidentitet, som de har bedst af at være foruden.

3. Det er en lettelse at hente store dele af sin identitet i noget, der er givet forud for og uafhængigt af mig. Vi må stærkere fremhæve *kollektivets gave*, så individet ikke overbelastes i det stressende forsøg på at definere sig selv fra top til tå. For langt de fleste er kønnet givet ved fødsel og opvækst, og det er *godt*. Det gælder også social acceptabel opførsel og kulturel identitet, ja selv troen. Intet af dette er upåvirket af individets valg

og ansvar; men der er stor forskel på, om individet selv skal definere 90 eller 10 % af sin identitet.

4. Vi udviser *ikke* foragt for andre mennesker ved at fastholde, at de siger eller *gør* noget, som vi mener er forkert. Tværtimod. Det er *ikke* sandt, at man hader eller foragter andre, hvis man modsiger dem. Det er en meget farlig tanke, fordi vi så til sidst ikke har noget at sige hinanden. Ægte åndsfrihed består i, at jeg kæmper for andres ret til at tale og leve, som de vil (inden for en rimelig straffelovs rammer), men at jeg samtidig modsi-

ger og med åndelige midler modarbejder dem, der står for noget, som er nedbrydende.

5. Jeg er modstander af ordningen med vielse af homoseksuelle i en kristen kirke. Jeg mener, den i sidste ende svigter de homoseksuelle. Jeg er klar over, at jeg er i mindretal med det synspunkt. Men det er et – etisk set – legitimt synspunkt i den samtale, vi må føre med hinanden i det danske samfund.

(Opslaget fik knap 12.300 visninger, 44 kommentarer og 94 delinger.)

NEGATIV SOCIAL KONTROL I KRISTNE MILJØER?

Opslag på Facebook den 31. januar 2019



De seneste uger har medierne været optaget af negativ social kontrol i religiøse miljøer. Det skyldes især udsendelserne *Guds bedste børn* på TV2, samt at *Børns Vilkår* holdt en stor konference den 30. januar foranlediget af rapporten *Adfærdskontrol og tankefængsel*.

Fokus er i høj grad på de kristne miljøers negative sociale kontrol af børn og unge. Vi har i årevis vidst, at nogle muslimske hjem og miljøer har problemet, men nu er turen så kommet til de kristne.

Det hilser jeg velkommen. For skønt problemet ikke er nær så stort i kristne miljøer som i muslimske – med undtagelse af de ekstreme kristne bevægelser, der skildres i tv-udsendelserne – må vi som kristne også bekæmpe negativ social kontrol. Jeg ved fra en undersøgelse, jeg foretog (*Påvirkning med respekt*, Gyldendal 2007), at det har fandtes i kristne hjem og skoler. Vi taler fx om, at tvivl og kritiske spørgsmål forbydes, og at temaer som sex og Guds uforståelighed tabuiseres.

Men min vurdering er samtidig, at det *i dag* er ekstremt sjældent i missionsforeningerne, bibeltro folkekirkemenheder, *Dansk Oase* og de frikirker, der tilslutter sig *Frikirkenets* paraply. Min vurdering er tværtimod, at mange fra sådanne hjem og menigheder er ved at gå i den modsatte grøft, nemlig at man er ængstelig for overhovedet at påvirke, og at man er flov over at give klassisk kristentro videre til sine børn. Det gælder fx seksualitet og evighedsperspektivet.

På *Børns Vilkår*'s konference savnede jeg et større fokus på *forebyggelsen*, altså: Hvordan hjælper vi kristne forældre og andre opdragere/undervisere/forkyndere til frimodigt at *påvirke*, men altså *gøre det med respekt*. Det mener jeg sikkert (!), fordi jeg lige har

fået en bog på gaden, der handler om den sag. Den rummer bl.a. et helt kapitel om social kontrol. Jeg tillader mig at citere fra den:

”Kritikken af kristne miljøer tager ikke tilstrækkelig højde for det elementære pædagogiske forhold, at børn kun kan udvikle sig sundt og selvstændigt ved at møde voksen-generationens bedste bud på det gode liv. Vi er ganske enkelt nødt til at påvirke børn, for at de kan blive selvstændige voksne. Men det skal altså gøres med respekt.

Det er også naivt, hvis man hævder, at mainstreamkulturens agnosticisme og religions-relativisme er neutrale positioner, som i sig selv hindrer indoktrinering, social kontrol og tvang. Tværtimod. Forskellen er blot, at *minoriteternes indoktrinering er lettere at få øje på end majoritetens*.

For menneskelivet er skruet sådan sammen, at neutralitet er en umulighed. Alle påvirker deres børn. De kan ikke lade være. Spørgsmålet er derimod, om det sker med respekt eller ej. Og det med respekten er det meget vigtigt for såvel minoriteter som majoriteten at øve sig på”.

(Opslaget fik knap 5.000 visninger, 4 kommentarer og 33 delinger.) +

Hæfte med 50 % rabat

➤ | – til forældre, lærere, pædagoger, præster og klubmedarbejdere



Som den gamle komikertrio, Marxbrothers udtrykte det: Sex er kommet

for at blive! Det ved børn og unge godt, og de har brug for, at modne voksne taler med dem om dette vigtige emne.

Når man dertil lægger, at der i disse år eksperimenteres med køn, krop og sex i stort omfang, bliver det særlig vigtigt:

- 1) at vide, hvad en sund praksis i pagt med Skaberens vilje består i,
- 2) at vide noget om børns og unges udvikling vedr. køn, krop og sex,
- 3) at få ideer til, hvordan man kan tale med børn og unge derom.

Hæftet *Hvordan tale med børn og unge om sex?* – skrevet af Carsten Hjorth Pedersen – søger at imødekomme dette behov. Det er på 40 sider og koster normalt 60 kr. Men frem til 1. oktober er vi i udsalgshu-

mør, så det sælges for 30 kr. pr. stk. Hertil kommer porto for forsendelse.

- Køb til dig selv fx som forældre eller bedsteforældre.
- Køb til lærerne på skolen, hvor du er leder.
- Køb til pædagogerne i daginstitutionen, som du arbejder i.
- Køb til medarbejderne i børne-, junior- eller teenklubben.
- Køb til de andre ledere på børnelejren, som du står for.
- Køb til forældrene i kirken, hvor du er præst.

Hæftet bestilles ved at ringe eller sende sms til KPI på 28 40 53 14. Eller ved at sende en e-mail til chp@kpi.dk. Oplys antal samt navn og postadresse. Faktura følger sammen med forsendelsen. ➕

Meld adresseforandring til KPI

KPI får *ikke* besked fra PostNord, når du flytter. Vi kan derfor kun sende Nyhedsbrevet til den korrekte adresse, hvis du selv kontakter KPI og oplyser om din nye postadresse.

- Send en e-mail til kpi@kpi.dk eller et brev til Åbuen 28, 3400 Hillerød.
- Ring til KPI på 28 40 53 14. Indtal besked, hvis der ikke er nogen ved telefonen.

- Send en sms til 28 40 53 14. I alle tilfælde: Oplys navn samt gammel og ny adresse. For din egen skyld og for KPI's! TAK!

Gaver til KPI

Hvis du ønsker at give en gave til KPI, kan den indbetales via din pc-bank. Vælg en af følgende to muligheder:

- *Indbetalingskort/girokort.* Vælg kort-type "01" og tast KPI's giro-nummer 16775029.

- *Bankoverførsel.* Overfør beløbet til KPI's konto i Danske Bank. Regnr. 1551 – kontonr. 0016775029.

Har du ikke pc-bank: Send bud efter et girokort på KPI's kontor.

- Din gave til KPI er fradragsberettiget på din selvangivelse (Ligningsloven § 8a), forudsat KPI har dit personnummer.
- KPI udsender i januar kvittering til alle, der har givet gaver i det forgangne år.